

Tijdschrift 'Steeds Bereid' Scoutsgroep De Zwaluw

Verantwoordelijke Uitgever

Borre Van de walle
Schouwbroekstraat 83
9921 Vinderhoute

Redactie

Febe Declercq
Amicale Ree

Mei 2022
Juni 2022
September 2022



Het hoekje van de eenheidsleiding



Beste ouders, leden en sympathisanten

Daar is de lente, daar is de zon... Oei nee, nu is het plots aan het sneeuwen! Het wisselvallige weer is nog aan het twifelen of het nog winter, lente of al bijna zomer is, maar dat houdt ons niet tegen! Met De Zwaluw hebben we een drukke periode achter de rug. Tijdens de examenperiode in januari werden de leidersploegen ondersteund door enkele Stam (waarvoor dank!) en kregen de Seniors de kans om al wat ervaring op te doen in het leidinggeven aan de verschillende takken.

In februari was het tijd voor de Zwaluwdank, onze **nieuwjaarsreceptie** voor de leiding en Stam. Dit is een jaarlijkse bedanking voor de vele vrijwilligers die onze eenheid draaiend houden. Deze editie van de Zwaluwdank werd georganiseerd in het thema "prom night". Het is eens wat anders om de leiding en Stam allemaal in chique tenues te zien in plaats van een scoutsuniform of speelkieren voor op kamp. Een dikke merci aan de werkgroep die deze gezellige avond voorbereid heeft!

Enkele weken later werden jullie verwelkomd op ons terrein in Wondelgem voor een zeer geslaagde **vol-au-ventavond**. 100 kg vol-au-vent en 90 kg frietjes later mochten we een mooie hoofdprijs uitdelen tijdens onze tombola. Er werden duidelijk meer lotjes verkocht dan normaal nadat we konden medelen dat er een etentje bij Karel de Stoute te winnen was als hoofdprijs. Onder het motto *less is more* werd deze hoofdprijs gewonnen door ons meest volhardende stamlid Grizzly. Bedankt aan het team van Karel de Stoute om ons deze prachtige prijs aan te bieden!

In maart werd onze scoutskalender verder opgevuld door de **VG-quiz** en de streekbierenavond van de Seniors. Bedankt aan alle aanwezigen, het is door jullie steun dat de leiding extra activiteiten kan organiseren en dat de Seniors hun biervoorraad langzaamaan begint te verkleinen.

Tijdens het laatste weekend van maart trok de leidersploeg samen met de Seniors naar Moorslede (of was het nu Moorsele?) voor het tweede **leidersweekend** van dit jaar. Naast de vele leerrijke cursussen was er ook wat tijd voor teambuilding. Dit weekend hebben we tevens een nieuw concept geïntroduceerd in Dadizele: silent disco. Er was geen (of minder 😊) discussie over de muziek die gedraaid werd, niemand kreeg last van oorsuizen en er kon zeker en vast geen lawaaihinder zijn bij de burens. Wat een openbaring was dit voor de lokaalverantwoordelijke!

Vervolgens gebeurde er iets waar velen al drie jaar op aan het wachten waren... Na twee geannuleerde paaskampen was het eindelijk zover! De Teerpoten, Welpen, Wolven, Jongverkenner-Jonggidsen en Verkenner-Gidsen stonden zaterdagochtend vol spanning te wachten op de parking in Wondelgem om te vertrekken op **paaskamp**. Vijf volle dagen in de Zozimus in Bekkevoort, 120 leden, 34 leid(st)ers en 10 man Stam, meer hadden wij niet nodig om er een fantastisch kamp van te maken. Op dinsdagavond werd onze fameuze paasshow georganiseerd, een avond waarbij alle takken een klein optreden, wat dansjes en/of een toneeltje presenteren voor de hele eenheid. Zelfs de Seniors hadden iets voorbereid dat ze ons doorgestuurd hadden vanuit Bratislava.

U hoort het goed, vanuit Bratislava! De **Seniors** gingen namelijk op **buitenlands kamp** in de eerste week van de paasvakantie. Zaterdag vertrokken ze met de trein richting Utrecht. Na een kleine citytrip met een rondleiding door hun plezante gids trokken ze verder naar Wenen, Bratislava en Budapest. Dat dit een onvergetelijke reis was, kan je zeker lezen in hun kampartikel verder in dit boekje.

De volgende activiteit op onze planning is er direct eentje waar sommigen al 75 jaar naar uitkijken. De Zwaluw bestaat namelijk 75 jaar en dat moeten we vieren! Het **Zwaluwjubileum** start met een lekkere brunch en vervolgens kan er een bezoekje gebracht worden aan het museum. De hele namiddag zijn jullie welkom voor een hapje, een drankje en vooral een gezellige babbel. Alle takken verzamelen om 14u in Wondelgem. De vergadering zal bestaan uit een groot spel voor alle takken, waar ook de ouders/oudleiding/sympathisanten aan kunnen deelnemen! Het belooft een super toffe dag te worden. De afwezigen hebben ongelijk!

We zijn nog maar net terug van paaskamp, maar we kunnen al beginnen dromen over het zomerkamp waar iedereen al een heel jaar naar uitkijkt. Ons **Grootkamp** zal

opnieuw in Lommel doorgaan, dit jaar van zondag 7 augustus tot en met woensdag 17 augustus. Na twee covid-edities kunnen we jullie opnieuw uitnodigen voor een gigantische barbecue tijdens de bezoekdag op 7 augustus. Natuurlijk maken we na het eten ook even tijd voor een rondleiding doorheen het hele kampterrein. We vragen opnieuw om honden thuis te laten op de bezoekdag, verschillende jonge kinderen zijn namelijk wat bang van honden. Extra prikkels zijn niet nodig tijdens deze drukke en avontuurlijke eerste kampdag.

Als we nog wat meer vooruitblikken, dan kunnen we het al even hebben over de start van het scoutsjaar 2022-2023. Op **zaterdag 3 september 2022** verwelkomen we iedereen terug voor een jaar vol scouting! Nieuwe leden (vanaf het geboortjaar 2016) kunnen zich inschrijven op onze website.

Ziezo, dat was het weer vanuit ons perspectief. Voor meer details over het kamp verwijzen we je graag door naar de **kampartikels** van de takken. Het schrijven van zo'n artikel is een traditie die we graag in ere houden, maar het is zeker geen evidentie. Het vergt tijd, moeite en toewijding om na een vermoeiend kamp nog een gedetailleerd artikel te schrijven. Bedankt aan alle secretarissen voor jullie uitgebreide, aangename en creatieve taalspinsels! Veel leesplezier!

Vriendelijke scoutsgroeten

De eenheidsleiding

Bedachtzame Kameleon

Borre Van de walle

Eenheidsleider

kameleon@dezwaluw.org

+32 489 44 94 25

Amicale Ree

Febe Declercq

Assistent-Eenheidsleidster

ree@dezwaluw.org

+32 485 77 91 14

Zorgzame Cavia

Rozan Michiels

Assistent-Eenheidsleidster

cavia@dezwaluw.org

+32 472 68 22 95

Verstandige Wouw

Maarten Depoortere

Assistent-Eenheidsleider

wouw@dezwaluw.org

+32 474 13 76 48

Bescheiden Sika

Marthe Theunissen

Assistent-Eenheidsleidster

sika@dezwaluw.org

+32 471 99 68 29

Planning

Groot kamp

Periode:

- 1^e periode: van maandag 1 augustus tot en met donderdag 18 augustus.
Voor: leiders, Seniors, VG's, 2^{de} jaar JVG's (*) en Stam.
(*) komen terug samen met de andere JVG's op woensdag 14 augustus!

- 2^e periode: van zondag 7 augustus tot en met woensdag 17 augustus.
Voor: Teerpoten, Welpen, Wolven en een deel van de JVG's.

Prijs: Zoals jullie weten, hanteren we elk jaar de meest democratisch mogelijke prijzen. De algemene prijsstijgingen dwingen ons er jammer genoeg toe om ons kampgeld te moeten opslaan. De exacte bedragen worden tijdig meegedeeld via mail en in de kampfolder.

Locatie:

Jeugdcamping VVV, Kattenbos z/n, 3920 Lommel

Inschrijven kan op elke vergadering bij Kameleon en Ree, of bij voorkeur via overschrijving met vermelding "Grootkamp + naam kind" op ons rekeningnummer: **BE40 0014 9451 4463.**

Bezoekdag

De bezoekdag wordt georganiseerd op zondag 7 augustus van 11u tot 15u. Nadat de kinderen afgezet worden in hun tak, voorzien we voor de ouders nog een gezellige barbecue met verfrissende drankjes.

Details over prijzen en dergelijke vind je zoals altijd in de kampfolder!

Eerste vergadering 2022-2021

Zaterdag 3 september 2022, vanaf 14u00 in De Muze.

Thema Grootkamp 2022: sprookjes

Buiten de coronajaren gerekend, werkt De Zwaluw elk jaar met een thema tijdens het Grootkamp. De indrukwekkende constructies worden dan aangepast aan het thema en ook verschillende spelen en opdrachten zijn erop gebaseerd. Dit jaar koos de leiding voor het thema **sprookjes!**

Om helemaal mee te zijn in het thema zorgen we er ook steeds voor dat ieder lid themakledij heeft. Een eerste aanzet wordt daarvoor gegeven binnen te tak zelf op een knutselvergadering, maar het staat iedereen natuurlijk vrij om creatief aan de slag te gaan thuis. Wat je met een hoop wc-rolletjes, een slazwierder en een lampenkap niet allemaal kan doen! Laat je creativiteit de vrije loop en imponeer je vrienden en vriendinnen met je fenomenale sprookjesverschijning!



Artikel Teerpoten Paaskamp 2022

Zaterdag 2 april

Zwiemp, zwoemp, zwamp, we vertrokken alweer op kamp. Deze keer niet in de herfst, maar in de lente. Al leken de weersvoorspellingen eerder een voorbode van de winter dan van de zomer. Dit laten de Teerpootjes echter niet aan hun hart komen en vol zonnemoed stapten we op de bus. Een volgeladen busrit verder kwamen we eindelijk aan op ons kampterrein “De Zozimus” in Bekkevoort. Na de traditionele valiezenzoektocht aten we onze lekkere boterhammetjes van thuis en konden we even onze pootjes strekken tijdens de siësta. Of zoals **Nisa Karabulut** dacht: fiësta. Tijdens de fiësta, euh siësta bewees **Wout Panhuysen** dat hij graag droge mopjes maakt door mee te delen dat het kamp in brand stond. Of was het toch maar een grapje? Hierna



konden de Teerpoten beginnen aan een artistiek weekend gevuld met kunstgerelateerde spelen. Na de middag kwam Sherlock Holmes dan ook in paniek aangelopen omdat er iemand de Mona Lisa had gestolen. Hij had al enkele verdachten, maar had de hulp nodig van de Teerpoten om uit te pluizen wie het schilderij, waar, en waarmee gestolen had. Een waar kunstencluedo dus! Gelukkig liet de leiding de Teerpootjes toe om op deze gevaarlijke zoektocht te vertrekken. Nadat Van Gogh, Matisse en Picasso afgeschreven waren als verdachten, werd duidelijk dat Piet Mondriaan de dader was. Hij was jaloers op het talent van Da Vinci en had het schilderij gestolen met een emmer. Hoe hij dat gedaan heeft, zal niemand ooit begrijpen. Na dit avontuur genoten we van een welverdiend vieruurtje en werd er een opfrissing gegeven van wat er kan en mag op kamp. Bij techniek veterstrikken moesten de Teerpoten dan weer bewijzen hoe goed ze dit konden. Gelukkig waren er slechts twee Teerpootjes die het nog moesten leren en kon de rest er een wedstrijdje van maken.

Hierbij blonk **Juliette Vandenbulcke** uit als de ultieme veterstrikker. **Rikki-Tikki-Tavi** heeft bijna het hele kamp met zijn felgekleurde crocs rondgelopen. Misschien durfde hij niet te zeggen dat hij zijn veters nog niet kon strikken en moet hij eens langsgaan bij **Juliette De Veterstrikker!** Bij **Lars Peters** ontdekten we ook een verborgen talent. ‘Masseur’ blijkt zijn tweede naam. Na een ontspannen intermezzo gingen we al eens samen nadenken over de eerste paasshow sinds coronatijden. Het was dus zowel een primeur voor de Teerpoten om in de show mee te spelen als voor de leiding om het voor te bereiden. Plots bereikten de heerlijke geuren van de keuken onze neusgaten en hongerig schoven we aan tafel voor een portie tortellini. Hierna luisterden de Teerpootjes naar een heus luisterverhaal over Vincent de kunstenaar en Camille terwijl ze genoten van hun kantine (voor de ouders die het scoutsjargon nog niet gewend zijn: dat zijn snoepjes). De rust was snel gedaan toen bleek dat Sherlock Holmes opnieuw de hulp van de Teerpoten nodig had. De leiding was extatisch toen ze hoorden dat ze deze keer wel mee mochten op avontuur. Stiekem waren ze nog steeds een beetje bitter dat ze tijdens de middag thuis moesten blijven. Snel moesten de Teerpoten (en



leiding) ontdekken of de gevangenis stevig genoeg was om een gevaarlijke crimineel als Piet Mondriaan in op te sluiten. Bij de eerste test liepen er echter al allerlei dingen mis toen **Alice De Muynck** bij de raadseltjes dacht dat, op de vraag naar wat blauw en niet zwaar is, het antwoord regen was (tip: het antwoord is lichtblauw), en **Jasper Laureys** erop stond dat leider **Hathi** iets op zijn voorhoofd schreef. Na enkele proeven bleek de gevangenis te zwak om Mondriaan vast te houden en zette Sherlock Holmes zijn zoektocht verder. De stapelbedden riepen ons toe en na een drukke eerste kampdag kwam de slaap gauw.

Zondag 3 april

Opstaan, olée, het was tijd voor dag twee! Een boterham met confituur vulde onze magen voordat we begonnen aan een morele opvoeding gegeven door **Mysa**. De Teerpootjes leerden over waar de grens tussen mooi en lelijk ligt. En of deze grens al dan niet bestaat. Om in het thema kunst te blijven beoordeelden we dit aan de hand van afbeeldingen van kunstwerken. **Tuur Verwest** wist heel zeker dat het prentje met de naTuur mooi was omdat zijn naam in het woord voorkomt. Hierna ontdekten de

Teerpootjes de grote helling “The Slope” door er wat vrij op te spelen. Gulzig schoven we hierna aan tafel voor wat heerlijke nasi goreng. Tijdens de siësta herinnerde **Stine-Marie Vandecasteele** leidster **Chikai** eraan dat ze het vorige kamp samen veel manga hebben getekend. Veel slapen hebben zij dus niet meer gedaan in de siësta. Na dit creatieve intermezzo kwam er alweer iemand aangelopen toen de Teerpoten vreedzaam op het terras stonden. Yves Klein riep moord en brand omdat hij zijn gevaarlijke aap was verloren. De aap stond model voor een nieuw kunstproject en kon enkel en alleen braaf zijn als het zich in de buurt van verf bevond. Om het beest te kunnen vangen moesten de Teerpootjes natuurlijk eerst de nodige materialen en skills verzamelen. Dit deden ze door samen met Yves Klein te passeren voorbij een dierenarts, verkoper en vrienden van meneer Klein. Uiteindelijk haalden we onze beste apenbrul uit ons lijf zodat de aap kon worden gelokt. Nadat die gevangen zat in een net en een spuitje had gekregen om te kalmeren, kon Yves Klein eindelijk verder met zijn kunstproject en konden de Teerpootjes genieten van vieruurtje. De dag was echter nog lang niet gedaan want we hadden nog veel oefenwerk voor de boeg voor de paasshow. Na het repeteren zagen we tot ons plezier dat het niet enkel soep en boterhammen met kaas was, maar dat er ook nog eens verse groentjes tussen onze sneetjes lagen.

De zangkriebels kwamen naar boven en snel kuisten we de tafels af zodat we samen met de gehele eenheid een zangles konden doen. Daarna was het tijd voor een verhaaltje en een snoepje, voor velen een hoogtepunt van de dag. Deze keer was het de beurt aan “De mooiste vis van de zee” om letterlijk te shinen. Regenboog was een vis die heel fier was op zijn zilveren schubben. Te fier blijkbaar, want na het verhaaltje blijkt dat de vis zijn schubben opnieuw kwijt is en de Teerpoten opdrachtjes moeten doen om geld in te zamelen om de mooiste schub te maken. Ondertussen glinsterde ook de maan opnieuw hoog in de lucht waardoor de Teerpootjes wisten dat het alweer tijd was voor een hoognodig schoonheidsslaapje.



Maandag 4 april

Jane Fonda wie? Roep allemaal aerobics op drie! Alle leden werden abrupt wakker gemaakt met gymmuziek uit de jaren stilletjes. Het was tijd voor de allereerste

eenheidsturnles. Leidsters van verschillende takken hadden de handen samengelegd voor een portie ochtendgymnastiek die FOS De Zwaluw niet snel zou vergeten. Na een sportieve en muzikale ontwaking aten we boterhammetjes met choco alsof we al dagen niet hadden gegeten. Aangezien de paashaas pas binnen 2 weken kwam (Of op de verjaardag van **Jasper Den Bekladden Voorhoofd**, zoals hij zelf vaak vermeldde) moesten de Teerpoten op kamp zelf hun paaseieren en mandjes knutselen. Met beverfde vingers kuisten we snel onze handen af zodat we op tijd aan het middagmaal konden beginnen. Er stond namelijk typische Belgische kost op het menu: varkensgebraad met patatjes en erwtjes. Dit lieten we even rustig zakken tijdens de siësta, want we hadden een actieve middag voor de boeg. De sport bij het opstaan had duidelijk inspiratie gegeven aan LeBron James en Connor McGregor om een discussie te starten over wie de beste atleet is. De Teerpoten werden verdeeld in twee teams die moesten strijden voor een overwinning door allerlei sportproeven te doen. **Nisa Fiësta** bleek uitzonderlijk goed te kunnen darten en **Jasper Den Bekladden Voorhoofd** blonk uit in rugby. Uiteindelijk won het team van LeBron James! Hoera! Na deze overwinning konden de Teerpoten uitgelaten oefenen voor de paasshow. Toen bleek dat **Morris Strubbe** zonder moeite awkward een dansje kan placeren. Welke leider zouden we daarmee willen naspelen? Ook **Lars Masseur** toonde hoe goed hij kan zappen voor de tv. Dit was dan ook van groot belang voor onze show. **Sarah Meziani** vond het blijkbaar moeilijk om de namen van leiding en de EL te onthouden. Kameel en Doedoe of Kameleon en Koedoe? Het is allemaal hetzelfde voor haar! Wij zeggen toch ook niet **Darah Beziani**? Toen onze honger later gestild was met boterhammen en soep haalde **Raksha** een verhaal over tafelmanieren boven. Al begreep **Ramzi Amlali** niet zo goed dat de moraal van het verhaal niet was dat je een varken aan tafel moet zijn. Bij het avondspel bleek dat Tinkerbelle ontvoerd was door Kapitein Haak. Peter Pan was druk op zoek naar haar en had de hulp van de Teerpootjes nodig, maar eerst moesten we ontsnappen aan de saaie volwassenen: de leiding. Al sluipen passeerden we hen geniepig en kon de zoektocht in Nooitgedachtenland beginnen. De vrijheid lag bij veel Teerpootjes enorm in de smaak. Vooral **Jens Van Troys** vergat dat vrijheid niet betekent dat je kuren onzichtbaar zijn voor anderen... Zot zijn doet geen zeer zeker? Bij de zeemeerminnen zongen we een sirene-esque versie van Al die willen de kaap'ren varen, wat een mystiek effect gaf. Nadat de Teerpoten sterk genoeg waren om naïeve schepelingen de rotsen in te lokken, konden ze zeker Kapitein Haak op zijn eentje aan. Tinkerbelle werd bevrijd en ons bed riep. Slaapwel en tot de volgende keer, Peter Pan!

Dinsdag 5 april

Vandaag stonden de Teerpoten op met zowel angst als plezier, want D-Day was hier... De dag van de paasshow. Eerst moesten we nog een hele dag met zenuwen rondlopen. Het werd een regenachtige dag met weinig grote spelen. Maar niet getreurd, er stonden veel andere leuke dingen op het programma! Na een stevig ontbijt en inspectie kon onze laatste volledige dag op paaskamp beginnen. De dag was gevuld met oefenen, oefenen en nog eens oefenen. Na het avondeten was het eindelijk zover. De paasshow!! Enkele leiding, waaronder **Rikki-Tikki-Tavi**, hadden de show in het thema van FC De Kampioenen gestoken. Na slechts enkele liedjes samen zingen met de eenheid, was het tijd voor de Teerpoten om zich in de foyer te gaan klaarmaken. En wat een show hebben we gegeven! **Darah Beziani** hield het op de paasshow gewoon bij Kameel en Doedoe. Tot groot jolijt van het publiek. **Jens De Zotte** en **Dancing Morris** maakten waar voor hun naam. **Moraalwetenschapper Dr. Ramzi** was zo trots als een gieter dat hij zijn tekst niet was vergeten en riep heel duidelijk VIJF toen dat moest gezegd worden. Het was een waar spektakel! Leden en leiding van andere takken lieten waaien dat ze de paasshow van de Teerpoten de beste vonden. Goed gedaan Teerpootjes!

Doordat de leiding van andere takken maar snoepen bleven gooien naar het publiek stonden we strak van de suiker en waren we klaar om de paasshow volledig uit te kijken. Alle takken zetten hun beste beentje voor. Een beetje later dan normaal kropen we hier in De Zozimus voor de laatste keer ons bedje in. Tot morgen, voor onze laatste dag kamp. ☺



Woensdag 6 april

Goeiemorgen, morgen, goeiedag. Triest dat ik vandaag weer naar huis toe mag. De laatste dag is aangebroken en voor de laatste keer halen we de slaap uit ons lichaam tijdens een turnles. Na het ontbijt maakten we zo snel mogelijk onze valiezen en mochten we totdat we in de bus zaten niet meer naar binnen. Alles werd grondig gekuist door de leiding en VG's zodat we nog veel naar dit toffe kampterrein mogen terugkeren. Met veel laagjes en perfect uniform aan trotseerden we de koude, al kwam de zon toch meer piepen dan verwacht. En na een pistolet of twee konden we eindelijk op de bus. Misschien hadden we onze mama's en papa's toch wat gemist! We lieten de kampplaats met een klein hartje achter ons en begonnen aan de terugrit richting Wondelgem. Dag Zozimus, tot in de herfstvakantie. ☺

Chikai out!

Met

Wout Den Drogen (**Wout Panhuysen**), Juliette De Veterstrikker (**Juliette Vandenbulcke**), Lars Masseur (**Lars Peters**), Nisa Fiësta (**Nisa Karabulut**), Jasper Den Bekladden Voorhoofd (**Jasper Laureys**), Alice van Regenen (**Alice De Muynck**), naTuur Verwest (**Tuur Verwest**), Stine-Marie Den Tekenaar (**Stine-Marie Vandecasteele**), Dancing Morris (**Morris Strubbe**), moraalwetenschapper dr. Ramzi (**Ramzi Amlali**), Jens De Zotte (**Jens Van Troys**) en Darah Beziani (**Sarah Meziani**).

Uw reporter ter plaatse,

Chikai

Flegmatieke Emoe

Hulpleidster Teerpoten

De Teerpotenleiding

Raksha - Aanwezige Jacana

Rikki-Tikki-Tavi - Jolige Kapucijnaap

Mysa - Vrijmoedige Lacha

Chikai - Flegmatieke Emoe

Hathi - Schalkse Lemming

Mang - Weerbarstige Banteng

Programma Teerpoten

Als je niet kan komen, gelieve **Raksha** te verwittigen via e-mail op jacana@dezwaluw.org of telefonisch op het nummer 0477/06.87.51. Wat brengen jullie ELKE week mee?

- een donkere regenjas
- 50 eurocent voor de cola en eventueel 50 cent voor een koekje
- het mowgliboekje
- lunchpakket als de vergadering om 10u begint

Zaterdag 23 april 2022, 10u00 tot 17u30

Vandaag spelen we erop los in een superleuke binnenspeeltuin. Neem allemaal een lunchpakket mee, 1 euro voor 4-uurtje en een busabonnement.

Zaterdag 30 april 2022, 14u00 tot 17u30

Openen en sluiten in Wondelgem.

De Zwaluw bestaat 75 jaar en dat moet gevierd worden. Doorheen de dag is iedereen welkom voor een hapje, een drankje en tal van andere activiteiten. De vergadering start zoals gewoonlijk om 14u en we houden een groot eenheidsmiddagspel voor jong en oud.

Zaterdag 7 mei 2022, 10u00 tot 17u30

We gaan vandaag zwemmen. Neem allemaal jullie zwemgerief, 5 euro en lunchpakket mee.

Zaterdag 14 mei 2022, 14u00 tot 17u30

Openen en sluiten in Wondelgem.

Vandaag spelen we het grote kanonnenspel met de Welpen. Vergeet geen 1 euro voor koekje en drankje.

Zaterdag 21 mei 2022, 14u00 tot 17u30

Vandaag gaan we naar de Blaarmeersen en spelen we daar spelletjes. Vergeet geen 1 euro voor 4-uurtje en busabonnement (of geld).

Zaterdag 28 mei 2022

Geen vergadering.

Zaterdag 4 juni 2022, 14u00 tot 17u30

Vandaag spelen we niet zomaar spelletjes maar wel superleuke waterspelletjes. Neem allemaal 1 euro mee voor koekje en drankje en zonnecrème bij warm weer.

Zaterdag 11 juni 2022

Geen vergadering.

Zaterdag 18 juni 2022, 14u00 tot 17u30

Vandaag maken we ons themakledij voor op grootkamp. Breng allemaal een witte t-shirt mee en 1 euro voor koekje en drankje.

Zaterdag 25 juni 2022, 10u00 tot 17u30

Verrassingsvergadering!! Meer info volgt via mail.

Raksha
Aanwezige Jacana
Margot Despriet
Takleidster van de Teerpoten
jacana@dezwaluw.org
0477/06.87.51

Artikel Welpen Paaskamp 2022

Zaterdag 2 april

YEEEEEEYYYYY, na drie jaar eindelijk terug op Paaskamp!!! Alle Welpjes en leiding stonden goed op tijd klaar op de parking om samen de bus op te stappen. Nadat iedereen zijn mama en papa had uitgezwaaid, vertrokken de bussen richting ons kampterrein. De leiding merkte al snel dat iedereen zeer ongeduldig en nieuwsgierig was op de bus... Het belooft dus een megaleuk kamp te worden! Aangekomen op het terrein werd iedereen zijn kamer toegewezen en konden de Welpen zich rustig installeren. Omdat een paar Welpen nog niet vertrouwd waren met dit terrein, organiseerden **Marala**, **Kigo** en **Akela** een grote spelletjes-rondleiding! Zo zorgden we ervoor dat er niemand verloren zou lopen tijdens dit kamp. ☺ Nadat we een lekker vieruurtje hadden gegeten, volgden nog de kampwenken. Zo, nu wist elke Welp wat er van hem/haar werd verwacht deze dagen en kon het kamp pas echt gaan beginnen. Na een aantal intensieve spelletjes stond de stam al klaar met hun eerste gerechtje van het kamp: tortelloni met tomatensaus, njamm!! Toen onze buikjes goed gevuld waren, konden we allemaal luidkeels nog wat liedjes meezingen met de hele eenheid. Op het einde van deze zangles kwam opeens boef Boris aangelopen. Hij had de Welpen hun hulp nodig om de bank te overvallen. De Welpen lieten zich van hun stoerste kant zien en hielpen boef Boris graag. Zo leerden ze sluipen, reageren op gevaar... Vooral **Bent Schuermans** toonde hier zijn sluipskillz, we waren hem bijna vergeten omdat niemand hem nog zag liggen. Op het einde herkenden we onze Welpjes niet meer,



maar zagen we echte boeven staan. Maar oh nee, pas op! Opeens waren we **Mia De Ketelaere** kwijt. Boef Boris was eigenlijk een slechte boef. Gelukkig voor **Mia** zijn de Welpen dikke vriendjes met elkaar en zorgden we er snel voor dat we **Mia** terug bevrijdden. Einde goed, al goed. Slaapwel Welpen!

Zondag 3 april

‘Opstaaaaaan, binnen 10 minuutjes verzamelen we buiten’, hoorden we in de Welpenkamer. De Welpen stonden helemaal klaar om de eerste turnles te krijgen van **Marala**. Nadat iedereen zijn spieren helemaal had losgeschud, konden we gaan ontbijten. Eerst nog eventjes bikken en dan smullen maar. Na dit ontbijtje was het tijd om onze inspectie te gaan maken en ons te wassen. Chapeau en dikke pluim voor alle Welpen! De leiding had de kamers en valiezen nog nooit zo proper zien liggen. Vandaag is het zondag en zoals de meeste Welpen weten, kan dit maar één ding betekenen... morele opvoeding. Deze keer ging de morele opvoeding over stereotypes, gegeven door **Marala**, **Kaa** en **Kigo**. In het begin dacht **Sooi Canters-El Khadraoui** nog dat het transgender in plaats van transgender was. Vele interessante toneeltjes, verhalen, discussies en vragen later was het terug tijd om te gaan eten. Deze keer had de Stam lekkere nasi goreng voor ons gemaakt. Na de welverdiende siësta kwamen er opeens twee rappers aangelopen. MC Stinky en Jay-Z vonden allebei dat zij de coolste rapper waren. Maar niets is minder waar! De Welpen beslisten namelijk wie de coolste rapper werd door zo veel mogelijk opdrachtjes uit te voeren. Hierbij was al snel duidelijk dat **Gilles Van Poucke** veel geld verdiende bij de casinopost, totdat hij jammer genoeg in één keer 800 euro verloor... Volgende keer beter **Gilles**. Na het lekkere 4-uurtje was het tijd om eens te beginnen aan onze paasshow. De rollen werden verdeeld en de



eerste scènes geoefend. Jammer genoeg moesten we hierna afscheid nemen van **Marala**, zij vertrok wat vroeger naar huis om te gaan studeren. Succes! Na al dat acteren, konden de Welpen weer wat eten gebruiken. Gelukkig mochten we aanschuiven aan tafel en genoten we van gezonde boterhammen met kaas, sla en tomaatjes. Deze vitamientjes konden we goed gebruiken voor het kampenspel dat we deze avond speelden. Elk team moest objecten bij een andere groep gaan stelen, zonder gezien te worden, zodat iedereen drie verschillende voorwerpen in zijn kamp had. Uiteindelijk won team geel, proficiat!!! Na deze lange dag kroop iedereen snel in zijn bedje. Taptoe!

Maandag 4 april

Boem boem boem... vandaag werden we niet gewekt door één van onze leid(st)ers, maar stonden er een paar feestende mensen met een box in onze kamer. Iedereen werd snel wakker door de leuke muziek en verzamelde buiten. Het was tijd voor een grote eenheidsturnles. Nadat elke tak buiten stond, konden we beginnen met vrolijk te bewegen op de muziek om zo de dag goed te beginnen. Niet alleen werden we speciaal wakker gemaakt deze ochtend, ook werden we wakker met drie nieuwe wolfjes. Proficiat **Ada Gauderis**, **Nand Housen** en **Wannes De Coensel**! Na het ontbijt en de inspectie, toonden de Welpen zich van hun sportiefste kant. Dit deden ze door zo snel mogelijk 100 meter en 400 meter te lopen. Goed gedaan iedereen, het lijkt wel of we op de Olympische Spelen waren. Na al dat geloop, kwam het lekkere eten van de Stam en de siësta als geroepen. Alleen **Lise Verwest**, **Juliet Demunter** en **Rosalie Dubois** houden blijkbaar niet van een rustige siësta, zij leggen liever zo veel mogelijk dingen voor hun zilveren wolf af bij de leiding. Goed bezig meisjes! Opeens verstoorde **Akela** deze siësta ook door elke Welp en Wolf een cijfertje te geven. Deze middag speelden we namelijk een spel samen met de Wolven. Hierbij was het de bedoeling dat de Welpen en Wolven zo veel mogelijk geld verdienden om zo leiding te kopen voor in hun team. Uiteindelijk slaagden team 3 en 11 erin om het meeste aantal leiding in hun team te hebben. Goed gedaan boyz en girlz!! Een vieruurtje later was het tijd om terug onze beste acteertalenten boven te halen. Na een paar dansjes en liedjes was onze paasshow zo goed als af. Deze avond werd het al snel duidelijk dat de Welpen wat gedesorienteerd waren. Zo zei **Driss Vandekerckhove** tegen **Bagheera** na het avondeten: 'Huh, krijgen we geen siësta? We hebben toch maar net middaggegeten?'



en vroeg **Flor Vanhaverbeke** aan **Kaa**: 'Seg, is dit nu het middag- of avondeten?'. Veel tijd was er niet om hierover na te denken, want daar kwam **Chil** met het idee om een leuk verhaaltje te gaan vertellen. Na dit spannende verhaal kwamen opeens Sneeuwwitje en de jager aangelopen. Een lief konijntje had per ongeluk een stukje vergiftigde appel gegeten van de koningin waardoor hij veranderde in een Killer Konijn. Gelukkig waren de Welpen er om het Killer Konijn terug tot een lief konijntje te maken zodat iedereen vredig kon gaan slapen. Slaapzacht!

Dinsdag 5 april

Iedereen stond vandaag vrolijk op nadat we wakker werden gemaakt door **Baloe**. Na het ontbijt friste iedereen zich op en zorgde iedereen ervoor dat zijn/haar bedje terug proper lag. Hierna zetten we de laatste puntjes op de i voor onze fantastische paasshow. Hierbij bleek het toch lastig te zijn om bepaalde namen te onthouden. Zo veranderde **Noa Guerfal** 'Tokokoekske' in 'Tokokoekskie'. Iedereen toonde zich van zijn/haar beste kant en danste/acteerde erop los. Na deze intensieve voormiddag genoten de Welpen van het lekker klaargemaakte eten van de Stam en de welverdiende siësta. De weergoden waren het niet met ons eens en zorgden ervoor dat het de hele namiddag ging regenen. ☹ De leiding had hier gelukkig een goede oplossing voor... **Bagheera** toverde onze slaapkamer binnen de vijf minuten om in een grote indoor cinema. Tijd voor een filmpje!! Na de film stond onze laatste middagactiviteit op het programma, en wat voor één. Aangezien het paaskamp is, mochten de Welpen hun eigen paaseieren maken. We dopten ballonnen in chocolade, waarna de Welpen die konden versieren. Nadat de ballonnen kapot geprikt werden, kon iedereen genieten van hun eigen paaseitje. Toen was het eindelijk zover... Tijd voor de paasshow! Eerst genoten we van de sketch van de Teerpoten, waarna wij ons mochten gaan klaarmaken. Iedereen veranderde in een biggetje, wolf, konijn, vos, koe... om zo onze fantastische sketch aan de rest van de eenheid te tonen. Er werd veel gelachen in de zaal met onze mopjes en op het einde danste iedereen mee. Goed gedaan Welpen, de leiding is ongelooflijk trots op jullie! xx. Na dit succes genoten we nog van de sketchen van de Wolven, JVG's, VG's en Seniors. Proficiat en bedankt iedereen voor deze avond! Moe en voldaan kroop iedereen in zijn slaapzakje. Taptoe!

Woensdag 6 april

Opstaaaaan in uniform! Oh nee uniform, dat betekent dat het de laatste dag van kamp is. Samen hielden we nog een laatste turnles, aten we een laatste ontbijtje en gingen we ons gaan wassen. Hierna was het tijd om onze valiesjes terug in te pakken en de kamers proper achter te laten. Na al dit inpakken en nog een paar spelletjes te spelen, vulden we de Dag der Raden in en zongen we het afscheidslied. Iedereen stapte op de bus en we keerden terug naar ons scoutsterrein. Voor de Welpen mocht het kamp gerust wat langer duren. Bij het terugzien van de mama en de papa bleek toch dat iedereen heel blij was om terug te zijn, we hoorden namelijk al velen vertellen over het leuke kamp dat ze hebben gehad. Hierbij eindigde dan ook het mega toffe leuke super nice Paaskamp 2022.

Dan rest mij enkel noch de eenheidsleiding te bedanken voor het organiseren van dit kamp, de Stam voor het koken van het lekkere eten, de Welpen voor het actief meespelen en een lach op ons gezicht te toveren en mijn medeleiding om ervoor te zorgen dat dit een kamp werd om nooit te vergeten. Bedankt allemaal!

Uw verslaggeefster ter plaatse,

Akela

Rumoerige Lijster

De Welpenleiding

Akela – Rumoerige Lijster

Chil – Teruggetrokken Klipdas

Kaa – Gehechte Chinchilla

Bagheera – Handige Maki

Marala – Zweverige Zwaan

Kigo – Markant Roodborstje

Baloe – Nonchalante Fodi

Sahi – Verwonderde Spinaap

Programma Welpen

Hieronder vind je een klein overzichtje van alle spannende avonturen die ons binnenkort te wachten staan! Indien je op een vergadering niet aanwezig kan zijn, vergeet dan niet **Akela** vooraf te verwittigen via mail (lijster@dezwaluw.org) of telefonisch (0470/27.80.96).

Wat nemen jullie mee op de vergaderingen:

- € 1 voor een koekje en een drankje
- Een regenjas (bij slecht weer)
- Je welpenboekje en zangbundel
- Lunchpakket wanneer de vergadering om 10u start

Zaterdag 23 april 2022, 10u00 tot 17u30

Vandaag worden er veel deuren bezocht, we gaan namelijk op ruittocht. Hierna genieten we van al dit lekkers tijdens onze grote Welpen Picknick. Als jullie zelf nog iets willen maken (taart, quiche, fruitsla...) voor de picknick dan mag dit zeker !

Zaterdag 30 april 2022, 14u00 tot 17u30

Voor iedereen die van muziek houdt, hier is jullie kans. Deze vergadering leren wij jullie de volksdans.

Zaterdag 7 mei 2022, 10u00 tot 17u30

We spelen vele spelletjes en zoeken elkaar in het doolhof, deze uitstap naar de Blaarmeersen wordt heel tof! We openen en sluiten in De Muze. Vergeet jullie lunchpakket en buskaart/3 euro niet!

Zaterdag 14 mei 2022, 14u00 tot 17u30

Kanonnen worden vandaag geladen, want we spelen een spel. Samen met de Teerpoten wordt het een echt duel! We openen en sluiten **in Wondelgem**.

Zaterdag 21 mei 2022, 14u00 tot 17u30

Vandaag testen we onze zintuigen door te ruiken, voelen, horen en eten. Je mag zeker geen blinddoek vergeten!

Zaterdag 28 mei 2022

Geen vergadering.

Zaterdag 4 juni 2022, 14u00 tot 17u30

Hopelijk zijn jullie vandaag allemaal van de partij, we maken namelijk onze themakledij! Breng hiervoor een witte/licht gekleurde T-shirt mee waarop we mogen schilderen.

Zaterdag 11 juni 2022

Geen vergadering.

Zaterdag 18 juni 2022, 14u00 tot 17u30

Spieter, spetter, spater, vandaag spelen we met water! Hou de verwachtingen maar hoog... Vandaag blijft niemand droog. ☺ Wie een waterpistool thuis heeft liggen, mag dat zeker meenemen.

Zaterdag 25 juni 2022, 10u00 tot 17u30

Wat we vandaag gaan doen blijft nog even een verrassing... Spannend!!

Akela

Rumoerige Lijster

Anna Boogaerts

Takleidster van de Welpen

lijster@dezwaluw.org

0470/27.80.96

Artikel Wolven Paaskamp 2022

Zaterdag 2 april

Eén voor één kwamen alle Wolven gepakt en gezakt toe in Wondelgem, helemaal klaar om te vertrekken op Paaskamp. Zowel voor de Wolven als de leiding was het een beetje spannend want het was al 3 jaar geleden dat we op Paaskamp gingen. Wanneer iedereen op de bus zat, konden we vertrekken richting Bekkevoort. In de bus werd er al veel gespeculeerd wat we allemaal gingen doen op kamp, maar zoals gewoonlijk moest alles nog een beetje een verrassing blijven en verklapte de leiding helemaal niks. Eens aangekomen in De Zozimus te Bekkevoort kregen de Wolven tijd om zich te installeren in hun kamer. De meisjes sliepen samen met de meisjes van de JVG's en de jongens sliepen samen met de jongens van de JVG's. Omdat de kamers niet groot genoeg waren voor alle Wolven waren er 6 Wolven die een grote aparte privékamer kregen. Als iedereen geïnstalleerd was, aten we ons lunchpakket op. Hierna luisterden we naar **Corvin** die de regels van het kamp overliep. Dan was het tijd voor een siësta.

Na de siësta stond het eerste middagspel van het kamp op het programma, dit was een heus ladderspel. De Wolven werden op een willekeurige volgorde op de "ladder" gehangen en het doel was om op het einde van het spel zo hoog mogelijk op de ladder te



hangen door anderen uit te dagen. Tegen het einde van het spel kon **Armel Cekaj** de hoogste plaats bemachtigen, gevolgd door **Titus Bodé** en **Kobe De Coensel**, proficiat jongens. Na het middagspel aten we een vieruurtje om terug op krachten te komen. Hierna speelden we vele kleine spelletjes. Na het avondeten was het tijd voor de eerste eenheidszangles van het jaar. Deze werd gegeven door **Rai** en **Kapucijnaap**. Tijdens de zangles mocht **Grizzly** eens naar voor komen zodat we allemaal Happy Birthday konden zingen voor hem, nog eens een gelukkige verjaardag Grizzly. Na de zangles keken we naar enkele "Wat als"-sketches als voorbereiding op onze paasshow. 's Avonds speelden we nog een hide-and-seek spel. Vier leiders lagen verstopt in het bos met een voorwerp, je moest de leiding vinden en dan het voorwerp dat je van de leider kreeg naar je kamp brengen. Tijdens dit spel lagen **Tala** en **Jaki** wel heel goed verstopt want

de Wolven konden hen pas vinden na tips van de andere leiding. Tijdens het spel kon je de verschillende voorwerpen ook bemachtigen door ze te stelen uit het kamp van het andere team. Als je de vier verschillende voorwerpen in je kamp had liggen, kreeg je een punt. Naast het zoeken van deze voorwerpen kon je ook de vlag van het andere team stelen om een punt te maken. Na een spannende strijd eindigde het spel met een 2-1 score voor het team van **Jotaho**. Na dit spel kon iedereen moe maar voldaan van de eerste dag van het kamp gaan slapen om morgen terug fris te zijn.



Zondag 3 april

Op deze eerste volledige dag van het kamp werden de kindjes rustig gewekt door **Corvin** en na de turnles van **Corvin** was iedereen helemaal wakker om aan de dag te beginnen. Het was vandaag zondag en dat wil zeggen: morele opvoeding. We deden dit in twee groepen zodat iedereen goed zijn mening kon geven. Terwijl de ene groep de morele opvoeding van **Corvin** volgde, hield de andere groep zich bezig met de paasshow. De morele opvoeding ging vandaag over de oorlog in Oekraïne en de gevolgen van deze oorlog. Na de morele opvoeding was het tijd om ons te wassen en de kamer op te ruimen (wat al heel erg nodig bleek ondanks het feit dat we hier nog maar één dag waren). Gelukkig was alles tijdig opgeruimd en hadden we voor het eten nog tijd om spelletjes te spelen, zo wou **Noah Lauwagie** graag “Hill of the King” spelen. Na deze leuke spelletjes was het tijd om onze buikjes te vullen en daarna even te rusten. Tijdens de siësta mochten we **June Verhelst** verwelkomen. Eens iedereen een beetje uitgerust was en **June** zich geïnstalleerd had, konden we beginnen met het middagspel. Vandaag speelden we een variant op zeeslag. De Wolven werden verdeeld in 3 groepen en moesten zo veel mogelijk leventjes van de andere teams verzamelen. Met deze leventjes konden ze boten kopen die ze dan in hun kamp konden verstoppen. Hiernaast konden ze ook een aanvalspas kopen om de andere kampen aan te vallen en hier een voorwerp te stelen. **Jotaho** liep rond om de Wolven te tikken en leventjes af te pakken, maar soms deelde ze ook leventjes uit (dit deed ze als “gulzige geveer” zoals ze het zelf zei). Als ze op haar fluitje blies moest je haar als eerste tikken om gratis leventjes te krijgen. **Noah Lauwagie**, **Liv Noens** en **Titus Bodé** bleken hier heel goed in

want zij slaagden er bijna elke keer in om **Jotaho** als eerste te tikken. Uiteindelijk won het team van **Tala** en **Kana**, aangezien zij op het einde het meeste boten in hun bezit hadden. Na het vieruurtje werden de Wolven weer in twee groepen verdeeld. De ene groep oefende verder op de paasshow terwijl de andere groep techniek sluipen kreeg van **Corvin**. Hierna was het terug tijd om onze buikjes te vullen. Na het eten moesten we jammer genoeg afscheid nemen van **Jotaho** en **Jaki** en was het tijd om ons zangtalent opnieuw boven te halen tijdens de eenheidszangles van **Corvin**. Hierna luisterden we naar het Wolvenverhaal van Jotaho dat werd verteld door **Coyar**. Na het



verhaaltje werd **Jakob Leveugle** plots ontvoerd. Gelukkig liet de ontvoerder tijdens de ontvoering wel zijn portefeuille vallen zodat de Wolven een zoektocht konden beginnen naar de ontvoerder en **Jakob**. Deze zoektocht was niet zonder gevaren want ook **Arthur Lataire** werd ontvoerd. Gelukkig konden de Wolven tijdig de ontvoerder vinden en de Wolven bevrijden. Zo konden de Wolven moe maar voldaan gaan slapen.

Maandag 4 april

Vandaag werden we gewekt met een heuse eenheidsturnles. Deze werd vol enthousiasme geleid door **Osha**, **Kana**, **Tala**, **Zwaan**, **Tarbagan**, **Lijster**, **Chinchilla** en **Seriema**. Na deze fantastische turnles was het tijd voor het ontbijt om zo voldoende energie op te doen voor de dag. Hierna was het weer eens tijd om de ontplofte kamers op te ruimen. Eens alles spik en span lag, konden we gaan oefenen voor de paasshow en speelden we wat kleine spelletjes. Van al dat oefenen kregen we honger en werden we moe. Gelukkig was het dan ook rap tijd voor een lekkere maaltijd van de Stam en een siësta. Na de siësta stond er een speciaal middagspel op het programma, we speelden namelijk een middagspel met de Welpen. Dat beloofde fantastisch te worden. De Wolven en Welpen werden verdeeld in gemengde groepen (groepjes met zowel Welpen als Wolven in 1 groep) en moesten op het einde van het spel zo veel mogelijk leiding in hun team hebben. De kinderen moesten opdrachten doen om geld te verdienen om zo leiding te kopen van de centrale post of over te kopen van een andere groep. De creatieve post was heel erg populair door de vele glitters en blinkers.

Deze lagen tegen het einde van het spel wijdverspreid. Het spel werd gewonnen door groepen 3 en 11, proficiat. Na het vieruurtje oefenden we verder voor de paasshow. Na het avondeten kregen we een zangles van **Lacha** en een luisterden we naar een luisterverhaal van de nachtwacht terwijl we onze kantine opaten. Toen we aan het avondspel wouden beginnen dook er een probleem op. De schoenen van de Wolven waren gestolen. Om hun schoenen terug te krijgen moesten de Wolven gezelschapsspelletjes spelen (en winnen natuurlijk) om zo geld te kunnen verdienen. Met dit geld konden ze hun schoenen dan terugkopen. De populairste spelletjes van de avond bleken de kickertafel en pooltafel, deze bleken goed in de smaak te vallen bij de Wolven. Tijdens het avondspel had **Odin Rombaut** zijn eigen spel verzonnen, namelijk creatief stoelenstapelen. Iedereen deed goed zijn best en op het einde van de avond hadden ze genoeg geld verdiend om aan de dieven te geven in ruil voor hun schoenen. Nu konden de Wolven met een gerust hart gaan slapen.

Dinsdag 5 april

Deze ochtend werden we voor de laatste volledige dag van het kamp gewekt. Het was niet omdat het de laatste volledige dag van het kamp was, dat het vandaag niet minder leuk ging worden. Het was **Rai** zijn taak om de Wolven te wekken, maar hij vergat om een kamer wakker te maken. **Rai** was precies zelf nog niet goed wakker. ☺ Gelukkig maakte **Rai** zijn fout rap goed door een leuke turnles te geven. Na de inspectie oefenden we weer volop voor de paasshow, want we wouden er een schitterende show van maken. Na het middageten en de siësta hadden we weer genoeg energie voor het laatste middagspel van het kamp. De medewerkers van de paashaas kwamen de Wolven om hulp vragen want er had een brand gewoed in de fabriek van de paashaas en nu zouden de paaskoekjes niet op tijd klaar zijn voor Pasen. Omdat de Wolven net zoals de paashaas geen triestige kindjes wouden, besloten ze om te helpen. In de fabriek van de paashaas moesten eerst de koekjes gemaakt worden. Hier zagen we dat **Marie Pauwelijn** veel talent had in het maken van koekjes en een prachtige paashaas maakte, en ook **Liv Noens** maakte hele mooie koekjes. Eens de koekjes gemaakt waren, konden ze in de oven. Dit wou echter niet zeggen dat het werk van de Wolven erop zat, want de paashaas versiert zijn koekjes ook altijd. Het enige probleem was dat een groot deel van de versiering ook in rook was opgegaan tijdens de brand, het deel van de versiering die nog overbleef zat ergens verstopt in de rommelige voorraadkamer. Voordat de Wolven de koekjes dus konden versieren, moesten ze de versiering zien te vinden. Als ze de versiering hadden gevonden, konden de Wolven hun lekkere kunstwerkjes verder afwerken. De Wolven toverden echt prachtige koekjes tevoorschijn. Om de Wolven te bedanken voor hun harde werk, gaven de

paashaasmedewerkers hun een deel van de koekjes, op voorwaarde dat ze eerst hielpen met het opruimen van de fabriek. Nadat alles opgeruimd was, konden de Wolven hun koekjes opeten als vieruurtje. Deze keer konden de Wolven dubbel zo hard genieten van hun vieruurtje omdat ze het zelf met zo veel liefde gemaakt hadden. Nog eens een dikke merci aan **Victor Demunter** om vrijwillig te helpen met de afwas, eeuwige dank van de paashaas. Na het vieruurtje was het dan tijd om nog een laatste keer te oefenen voor de paasshow, zodat de Wolven helemaal klaar waren voor vanavond. Na het eten deden we ons uniform aan en begon de spanning te stijgen want het was bijna tijd voor de paasshow. F.C. De Kampioenen kwam langs om ons te entertainen tussen de sketches van de takken door, maar ze hadden ook de hulp nodig van de eenheid want DDT had Neroke ontvoerd. De eenheid wou de kampioenen met plezier helpen om Neroke

veilig thuis te brengen. Om Neroke terug te krijgen moesten sommigen zelfs een lekkere Bomaworst opeten, en die werd gesmaakt door de proevers. Nadat we Neroke veilig thuis hadden kunnen brengen en uitgezongen en -gelachen



waren van de sketches van de andere takken, kwam er weer een einde aan de dag. Nog eens bedankt aan alle takken voor jullie leuke sketches en aan **Tala, Chinchilla, Raaf, Kapucijnaap** en **Oehoe** om te paasshow te leiden, het was weer fantastisch.

Woensdag 6 april

Vandaag werden we voor de laatste keer dit kamp gewekt. ☹️ **Tala** wekte iedereen zachtjes, waarna er een superleuke turnles werd gegeven door alle Wolvenleiding samen. Aangezien het paasvakantie is, konden paaseieren op kamp natuurlijk niet ontbreken. Maar de Wolven kregen deze niet zomaar. De leiding had de paaseieren verstopt en de Wolven moesten ze zien te vinden met een warmer-kouder spel. Nadat alle paaseieren gevonden waren en verdeeld waren onder de Wolven, was het tijd om te ontbijten. Na het ontbijt was het tijd voor het minst leuke moment van het kamp, namelijk valiezen maken. Slaapzakken werden in veel te kleine zakjes gepropt, kleren werden in de valies gestoken en overvolle valiezen werden dichtgeritst. Door het goede teamwerk van alle Wolven ging dit vlot. Als iedereen zijn valies was gemaakt, was het tijd om te kuisen en het kamp te evalueren. Eens alles spik en span lag, aten

we nog een broodje met préparé en dan was het tijd om afscheid te nemen van het kamperrein in Bekkevoort en met de bus huiswaarts te keren. Op de bus naar huis was het opvallend stil. Waarschijnlijk moesten alle Wolven goed nadenken over alle leuke verhalen die ze thuis moesten vertellen.

Nu rest mij nog enkel om de Wolven te bedanken voor hun enthousiasme tijdens dit kamp. Ik wil ook mijn medeleiding bedanken want zonder jullie voorbereiding en inzet tijdens dit kamp hadden we er geen geslaagde editie van dit Paaskamp van kunnen maken. Daarnaast wil ik ook de Stam bedanken voor het lekkere eten dat ze dit kamp weer uit hun mouw toverden. Tot slot rest mij enkel nog om de eenheidsleiding te bedanken voor de perfecte organisatie van dit Paaskamp.

Uw verslaggeefster ter plaatse,

Jotaho

Ondoorgrondelijke Patrijs

De Wolvenleiding

Jotaho – Ondoorgrondelijke Patrijs

Tala – Goedlachse Hoopoe

Jaki – Toegenegen Koi

Corvin – Behendige Kantjil

Osha – Guitige Koala

Rai – Onbevangen Gnoe

Kana – Bedeesde Markoeb

Coyar – Onverstoorbare Gaviaal



Programma Wolven

Indien je op een vergadering niet aanwezig kan zijn, vergeet dan niet **Patrijs (Jotaho)** vooraf te verwittigen via mail (patrijs@dezwaluw.org) of telefonisch (0473/28.82.03). We openen en sluiten altijd in De Muze tenzij anders vermeld in de beschrijving.

Wat nemen jullie mee op de vergadering:

- €1 voor een koekje en een drankje
- Een regenjas bij slecht weer
- Mowgliboekje en zangbundel
- Lunchpakket wanneer de vergadering om 10u start.

Zaterdag 23 april 2022, 10u00 tot 17u30

Hopelijk sjoeren jullie graag want vlotenbouwen doen we vandaag.

Breng allemaal jullie zwemgerief, €6 en een lunchakket mee

Zaterdag 30 april 2022, 14u00 tot 17u30

Vandaag is er een heus museum voor het Zwaluwjubileum. We blazen 75 kaarsjes uit en dat vieren we luid!!!

Vandaag openen en sluiten we in Wondelgem. Doorheen de dag is iedereen welkom voor een hapje en een drankje. De vergadering start zoals gewoonlijk om 14 uur.

Zaterdag 7 mei 2022, 10u00 tot 17u30

Het wordt een speciale dag met veel plezier en gelach. We leren nieuwe mensen kennen en onbekend terrein verkennen.

Breng allemaal een lunchpakket mee.

Zaterdag 14 mei 2022, 14u00 tot 17u30

Kennen jullie de technieken zonder spieken? We spelen het grote aflegspel dus leer jullie technieken snel.

Zaterdag 21 mei 2022, 14u00 tot 17u30

Hopelijk kunnen we jullie plezieren met de techniek planten en dieren.

Zaterdag 28 mei 2022

Geen vergadering ☹️

Zaterdag 4 juni 2022, 14u00 tot 17u30

Droog zijn is voor later, nu spelen we met water. Vandaag is het welletjes want we spelen waterspelletjes.

Zaterdag 11 juni 2022

Geen vergadering ☹️

Zaterdag 18 juni 2022, 14u00 tot 17u30

Hopelijk zijn jullie van de partij want wij maken onze themakleedij.

Neem allemaal een witte t-shirt mee.

Zaterdag 25 juni 2022, 10u00 tot 17u30

Het is de laatste vergadering van het jaar maar er staat een heuse verrassing voor jullie klaar. Wat het zal zijn, blijft nog even geheim. *(Meer informatie volgt via mail)*

Ondoorgrondelijke Patrijs

Paulien Mens

Takleidster wolven

patrijs@dezwaluw.org

0473/28.82.03

Artikel JVG's Paaskamp 2022

Zaterdag 2 april

Ojeeeeeeeee, Paaskamp 2022 was eindelijk aangebroken. Na 3 jaar kon er nog eens een Paaskamp doorgaan. De leiding had er zin in en de kindjes ook, wat kun je nog meer vragen? Na al de bussen in te laden met bagage en kindjes, konden we eindelijk vertrekken. Een poosje later kwamen we aan en konden we ons bed opmaken om 's nachts lekker te kunnen slapen... maar daar waren we nog niet. Eerst aten we onze boterhammetjes en dan kon het eerste spel van het kamp beginnen. De bedoeling was om jouw gans als eerste bij het einde te krijgen door middel van paar zotte opdrachten, die **Sami Meziani** soms niet bevielen. Hij moest



namelijk knuffels uitdelen! Team 2 won het spel met een grote voorsprong, proficiat! Later kregen we nog een lekker koekje van onze lieve leuke leiding om verder te kunnen gaan met onze dag. Na het 4-uurtje kwamen de JVG's het thema van de paasshow te weten, dit jaar was het Avatar! De rollen werden verdeeld en wat al snel opviel is dat **Levi Houttekiet** een geboren acteur was. Genoeg geoefend, nu was het tijd voor een ons avondeten. Tortellini gaat er wel echt altijd in, hé. Na een zangles, gegeven door **Kapucijnaap** en **Gnoe**, was het al tijd voor het avondspel. We speelden een variant op kwartet waarbij je de items moest gaan halen uit de kampen van de andere teams. Er is keiveel gelopen en getierd waardoor de leiding het spel een half uur eerder liet stoppen voor een goede nachtrust. Praaaank! 'Uniform aan', werd er geroepen! We gaan op een megaleuke dropping, dat vond alle leiding toch. Na 13 km stappen konden we dan eindelijk toch ons bedje in om te gaan slapen. En zoals beloofd aan **Laura Múgica-Gonzales** komt het slaapwel zinnetje in het Spaans: Buenas noches pequeños monstruos! (Slaapwel kleine monstertjes!)

Zondag 3 april

Na een korte nacht, vanwege de lange dropping, stonden we allemaal moe maar vol goede moed op. We startten de dag met een korte turnles om de spierpijn van gisteren te verzachten. Op het menu stonden vanochtend lekkere boterhammen met confituur. Na de inspectie gaf **Toko** een leerrijke morele opvoeding over het conflict tussen Rusland en Oekraïne. In de middag aten we nasi goreng en was er tijd voor een korte

siësta! Hierna begonnen we aan het middagspel 'Wie is mijn paaseitje?'. De JVG's moesten door middel van opdrachten paaseitjes proberen te verzamelen, waarmee ze hun match/mede-paaseitje uit het andere team konden vinden. **Lukas Lataire**



verbaasde hierbij de leiding met zijn lenigheid door te bewijzen dat hij helemaal rond de tafel kon kruipen zonder de grond te raken! Uiteindelijk mocht het oranje team zich als enige echte winnaar van het spel bekronen. Later op de dag oefenden we ook nog een beetje onze paasshow. In de avond haalden we onze vuurtechnieken en kookkunsten boven. De JVG's moesten een zo hoog mogelijk vuur proberen te maken. Ook leerden ze kip braden en genoten ze allemaal nog even van het gezellige kampvuurtje. Na een lange dag was het eindelijk tijd om in bed te kruipen en wat slaap in te halen. Klaar voor de volgende kampdag. 😊

Maandag 4 april

De JVG's werden, na een lange nacht lekker slapen, wakker gemaakt met luide muziek waarop **Chinchilla** en haar companen schaamteloos stonden te dansen. Iedereen werd naar buiten gestuurd en de hele eenheid was verzameld voor de allereerste eenheidsochtendgymnastiek. Veel ambiance en een lange polonaise later was het tijd voor boterhammen met choco. Daarna maakten we onze bedjes op en deden de JVG's een blinddoek aan want we gingen kimpelen doen. Dat is een spel waarbij het geheugen, de reukzin, het gehoor, de smaakpapillen en de tast op de proef worden gesteld. Sommige kinderen vonden de reukpost wel leuk, zeker **Lily Neirinck** die heel haar gezicht vol in de slagroom had geduwd. **Sami Meziani** vond de smaakpost dan weer wat tegenvallen, alles wat er in was gegaan was er bijna weer uit gekomen.

Gelukkig is het niet zover moeten komen. Toen iedereen klaar was, schoven we onze voeten onder tafel voor het middagmaal en na de siësta speelden we het spel Splattoon. Tijdens dit spel moesten de JVG's zo veel mogelijk geld verdienen om daarmee verf te kopen zodat ze op het einde de teamleiders van de andere teams zo vuil mogelijk konden maken. Tijdens het spel was al snel





duidelijk dat **Leander Goedertier** en **Otto Bodé** niet zo goed waren in h andenstand, gelukkig konden ze elkaar letterlijk ondersteunen. Ook spuitwater drinken is een werkpuntje bij hen. En volgens **Edith Vanhee** zeggen auto's "miauw". Op het einde deden de teamleiders een witte T-shirt aan en was het verfbattle. Als teamleider was het de bedoeling om zo proper mogelijk te blijven,

Sanne De Coensel had op het einde nog de meest witte T-shirt waardoor haar team won. Na de spannende battle aten we lekkere suikerwafels en oefenden we de paasshow nog eens. Daarna hebben we nog lekkere boterhammen en soep gegeten voordat we aan de zangles met de hele eenheid begonnen. Als avondspel speelden we het pipi-spel, hierbij was het de bedoeling was om een emmer zo vol mogelijk te plassen. Dit konden ze doen door opdrachten te voltooien waar ze geld voor kregen om vervolgens aan de bar drankjes te kopen. **Marthe Bruggeman** dacht echter dat ze de emmer pis moesten leegdrinken. Misschien een leuk ideetje voor een volgende editie. 😊 Na dit, toch wel een beetje vreemde avondspel kropen we allemaal lekker in ons bedje.

Dinsdag 5 april

Vandaag stonden de laatste voorbereidingen voor de paasshow op te planning en natuurlijk ook de paasshow zelf, het hoogtepunt van het kamp. Om deze drukke dag te overleven moesten we eerst goed wakker worden door een geweldige ochtendturnles gegeven door **Alpaca**. Na de spetterende turnles volgde een overheerlijk ontbijt. Hierna was het tijd voor de inspectie zodat alles weer een beetje ordelijk lag en het geen zwijnenstal werd, zoals in de jongenskamer na al die kussengevechten. 😊 Toen de inspectie gedaan was, werd er weer volop voor de paasshow geoefend. Door het vele oefenen hadden we grote honger gekregen. De Stam had voor de laatste warme maaltijd iets groots voorzien, typisch Belgisch eten namelijk stoverij. Het was zó lekker dat sommigen misschien een klein beetje te veel hadden gegeten, vraag dat maar aan **Anna Leveugle**. Nadat ons buikje gevuld was, werd het tijd om eventjes te rusten tijdens de siësta. Om niet de hele tijd met de paasshow bezig te zijn gingen we na de siësta eerst wat sporten. We liepen 100 en 400 meter. Hierbij was **Loek Schuermans** de snelste bij de 100 meter en **Otto Bodé** bij de 400 meter. Nog een eervolle vermelding voor **Jeff Van Peteghem** en **Renée Vandekerckhove**. Zij vonden de 400 meter zo geweldig dat ze die twee keer wilden

lopen om hun tijd te verbeteren.

	100 meter	400 meter
1	Loek Schuermans	Otto Bodé
2	Levi Houttekiet	Levi Houttekiet
3	Laura Múgica-Gonzales	Loek Schuermans

Vervolgens oefenden we de paasshow nog eens, deze keer met waterpistolen. Sommige leiders waren echter heel kinderachtig met de waterpistolen. Hierdoor hadden **Leander Goedertier**, **Rieke Maricou** en nog enkele andere kinderen plots een heel natte poep door **Koedoe** en **Ree**, maar gelukkig bleven ook zij niet gespaard. Nadat de billen opgedroogd waren, was het tijd voor de generale repetitie en zoals te verwachten ging alles vlot. Zeker de acteerprestatie van **Oni Van Hecke**, die een bos speelde, kwam zeer geloofwaardig over. 😊

Voor de paasshow dan uiteindelijk kon beginnen was het eerst tijd voor het avondeten. Het was al drie jaar geleden dat de vorige paasshow had plaatsgevonden dus het belooft een topeditie te worden. Dit keer was de presentatie in het thema van F.C. De Kampioenen. De Kampioenen zochten Nero, de hond van Carmen (gespeeld door **Raaf**), die gestolen was door DDT (gespeeld door **Oehoe**). Deze editie werd dan ook mede mogelijk gemaakt door de beste presentatoren die de paasshow ooit heeft gezien in de afgelopen drie jaar. Dankjewel **Kapucijnaap**, **Oehoe**, **Chinchilla**, **Hoopoe** en **Raaf**. De show zat vol verrassingen, zo werd er tijdens de paasshow een fenomenale ad-wedstrijd gehouden (met water natuurlijk) waarbij de bedoeling was om Xavier Waterslaeghers (gespeeld door **Kapucijnaap**) te verslaan. Maar het toppunt van de avond, na de show van de JVG's natuurlijk was toch wel de Bomaworsten-eetwedstrijd. Hierbij moest één iemand van iedere tak zo snel mogelijk vijf Bomaworsten eten, de kleintjes mochten het houden bij drie. De onverwachte winnaars waren de Teerpoten, ze waren uiteraard maar nipt gewonnen van de JVG's. De paasshow van de JVG's was in het thema van de avatar. Hierbij zocht avatar Aang (gespeeld door **Lukas Lataire**) samen met guru Noelemak (gespeeld door **Jeff Van Peteghem**) naar zeven bendeleiders om Aangs zeven Chakra's te openen. De show van de JVG's werd afgesloten met een aanval van de waternatie. Hierbij bleef het publiek niet gespaard en vloog het water door de zaal. Het was een paasshow om nooit te vergeten.

Woensdag 6 april

Het was de allerlaatste keer opstaan in de Zozimus. Iedereen stond op in uniform en een geweldige turnles volgde van **Tarbagan**. Hierna was het tijd om te ontbijten en voor wie wilde waren er hardgekookte eitjes, merci Stam!!! Na het ontbijt werden de valiezen gemaakt en de kamers gekuist. Ook het terrein werd grondig proper gemaakt



zodat alle vuiltjes weg waren. Want zoals iedereen weet laat een echte scout twee dingen achter: niets en een dankuwel. Na het grondig opruimen was er dan nog eventjes tijd om evaluaties te maken. Evaluaties schrijven over het kamp is altijd lastig en daar kregen we dan weer honger van. De laatste maaltijd in de Zozimus waren pistolets met préparé en voor

de vegetariërs witte préparé (ook wel gekend als hummus). Terwijl we aan het wachten waren om te vertrekken speelden we eerst nog enkele kleine spelletjes. Nadat iedereen zich volledig had uitgeleefd werd het mooi tijd om de bus op te stappen richting Wondelgem. Merci aan iedereen voor het mooie kamp!!!

Uw verslaggevers ter plaatse,
De JVG-leiding

Rustige Koedoe
Dartele Picus
Onbesuisde Toko
Spitsvondige Raaf
Gereserveerde Tarbagan
Ondeugende Alpaca
Toegewijde Salamander

Programma Jongverkenners-Jonggidsen

Indien je niet kan komen naar een vergadering, gelieve dan tijdig een seintje te geven aan Koedoe (koedoe@dezwaluw.org of 0470/53 87 42). We openen en sluiten ALTIJD IN WONDELGEM, tenzij anders vermeld in de beschrijving van de vergadering. Denk er ook aan om 50 cent mee te nemen voor een drankje en voor een koekje. Vergeet bij vergaderingen vanaf 10 uur je lunchpakket niet.

Zaterdag 30 april 2022, 14u00 tot 17u30

Vandaag is het ons 75-jarige jubileum, we spelen een groot spel, hopelijk voelen jullie je we in je vel.

Zaterdag 7 mei 2022, 10u00 tot 17u30

Wie zal de sportproeven overheersen? We openen en sluiten af in de Blaarmeersen (Beachhouse). We gaan lopen en springen, misschien gaan we na 4 uur nog zingen.

Zaterdag 14 mei 2022, 14u00 tot 17u30

Wat doen varkens? Knorren! ... Wat doen JVG's? Sjorren!

Zaterdag 21 mei 2022, 14u00 tot 17u30

We leren vandaag om een tent op te zetten, het is belangrijk om goed op te letten.

Zaterdag 28 mei 2022

Geen vergadering.

Vrijdag 3 juni 2022, 19u00 tot 22u00!

Haal jullie beste dansmoves boven want deze avond spelen we SingStar en Just Dance.

Zaterdag 11 juni 2022

Geen vergadering.

Vrijdag 17 juni 2022, 19u00 tot 22u00!

BBQ, BBQme, BBQeverybody. <https://www.youtube.com/watch?v=BaE-fzTroN4> Deze avond houden we een gezellige BBQ, neem allemaal een stukje vlees naar keuze mee.

Zaterdag 25 juni 2022, 10u00 tot 17u30

Verrassingsvergadering! Meer info volgt.

Rustige Koedoe

Sara Mens

Takleidster JVG's

koedoe@dezwaluw.org

0470/53.87.42

Artikel VG's Paaskamp 2022

Zaterdag 2 april

Joepie!!! Na het overslaan van twee paaskampen, door een welgekend beestje dat zijn eigen wil wou volgen, is het eindelijk weer zover. Paaskamp! En daar stonden we dan, een gevarieerde groep die zich de Verkenners mogen noemen. Bij die groep sluiten zich drie nieuwe gezichten aan voor hun eerste kamp, **Ariana Bodart**, **Oriana Estela** en **Anna Bondarenko**. Welkom alle drie! Ook **Fitis** zien we terug, nadat ze een paar maand stage heeft gelopen in Nederland. En zo waren we wonder boven wonder voor het eerst dit jaar compleet als tak!



Bij aankomst op het terrein was het voor de meesten direct 'zuchten' bij het uitladen van de camions en bussen, en het maken van een bed. Al snel bleek dat **Stern De Hoon** zijn valies kwijt was. Hij was er zeker van dat hij in de camion zat of in de bus, maar niemand vond hem, ook doorzocht hij het hele gebouw meerdere keren. En snel daarna was het tijd voor het eerste middagspel van het kamp. Het werd een spel waarbij we in groepjes werden gedeeld en iedereen zich even boer mocht voelen. Je moest namelijk je eigen stuk land kopen en bezetten met dieren en voedsel. Om de zoveel tijd kreeg je meer producten, die je dan ook nog eens moest gaan verkopen. Er ontstonden kleine strubbelingen tussen de boeren, want **Rami Amlali** trok al snel **Max Albers** zijn onderbroek kapot. Een paar mensen waren blijkbaar ook nog niet goed wakker, want er werden rare dingen uitgesproken. Zo moest **Hauki** een kip verkopen en verkondigde ze plechtig dat het een goede kip was omdat de kip dient als wekker, en dus kraait.

Ondertussen bij een ander postje vroeg **Sika** aan **Jan Meyskens** welke attractie in Limburg het meeste dagbezoekers trekt, waarop **Jan** antwoordde: “het benzinestation”. Ook de twee samen brachten het er niet beter vanaf, want bij een postje werd er gevraagd wie de eerste zwarte president van Amerika was en daarop werd er in koor gezegd: Nelson Mandela. Uiteindelijk wonnen **Steenbok**, **Manon Strobbe** en **Rami Amlali** het middagspel door zich voor te doen als echte boeren.

Na de gezamenlijke zangles met alle takken, dachten de (meeste) VG's dat ze een tweedeklastest moesten afleggen, en begonnen er velen te stressen. Maar al snel werd duidelijk dat er iets niet pluis was toen de patrouilles één voor één werden weggeroepen om iets van praktijk uit te voeren, en vervolgens niet meer terugkwamen. Het was dropping: met een blinddoek vervoerd worden in een auto, ergens gedropt worden om



daarna de weg terug te zoeken. Onderweg werd er bij elke patrouille een spion gekozen en die moesten achterblijven bij **Seriema**. Ondertussen stapten de patrouilles verder, werden opdrachten uitgevoerd, en werd er vooral veel plezier gemaakt zonder de leiding. 😊 Het werd iets minder leuk toen bleek dat de **Condors** naar de Hazenberg waren gestapt in de plaats van de Konijnenberg, wat zich aan de andere kant van de kaart bevond, en zo dus een grote achterstand hadden. Na een tijdje moesten ook de spionnen zich op weg begeven om een opdracht uit te voeren, maar onderweg in **Fenneks** auto ontstond een kleine discussie. **Spreeuw**: “Ik ben zwaar niet van dezelfde generatie als **Stern De Hoon**. Die zit uren te gamen op de PlayStation. Ik help in de tuin en ik moet houthakken.” Waarop **Stern De Hoon** antwoordt: “Ik kan toch geen hout hakken in de stad!”. Na wat gezever bij de spionnen onder elkaar werden ze bij een opdracht gevonden door hun eigen patrouille met een piepsignaal dat **Oehoe** gemaakt had. Alleen werden de honden in de buurt er helemaal gek van dus konden we het alarmpje niet verder gebruiken. De patrouilles werden herenigd en stapten de laatste punten terug naar het kampterrein. Midden in de nacht doken de VG's moe maar voldaan één voor één hun bedje in. Tijdens het wachten op de laatste patrouilles verbeterde **Fitis** nog alle tweedeklastesten die, op een paar uitzonderingen na, allemaal rampzalig waren!

Zondag 3 april

Door de dropping mochten de VG's twee uurtjes langer slapen en toen ze wakker werden werd er direct gefeliciteerd, want **Zeehond** en **Oriana Estela** waren jarig. Happy birthday! Na de boterhammetjes met confituur was het tijd voor de eerste inspectie en het wassen. Het was een 'moeilijke' inspectie, na de dropping en het haastig inpakken van de juiste spullen de avond ervoor. Al snel werd duidelijk dat sommige VG's meer slaap nodig hebben, want **Max Albers** plooidde zijn kleren binnenstebuiten op. Ook in de meisjeskamer was het niet de normaalste zaak. **Seriema** verschoot namelijk erg hard bij het onderzoeken van **Manon Strubbe** haar rugzak, waar een knipperlicht in zat dat normaal naast plekken staat waar er werken zijn.

Een ongewone inspectie later was het tijd voor de zondagse bezigheid, morele opvoeding, over mentaal welzijn, en welke rol de scouts daarin kan spelen. De morele opvoeding werd gevolgd door... eten natuurlijk! Rijst met groentjes. Er was echter iets fout gelopen in de keuken denk ik, want bepaalde mensen hadden heel veel zout in hun eten, en dat was te merken aan **Steenboks** reactie: "Willen zij een Sahara in onze mond bouwen of zo?!" Gelukkig was de tweede portie een stuk beter. Het eten werd gevolgd door een siësta, die voor sommige mensen duidelijk heel welkom was, want die vielen als een blok in slaap.

Even later was het alweer tijd voor een middagspel, genaamd 'this is prison bitchezzz'. In groepjes van vier moesten de VG's met dobbelstenen gooien. Zo stonden ze op een kleur en moesten ze naar een bepaald postje, waar ze dan weer een opdracht moesten uitvoeren om weer bij de centrale post met de dobbelstenen te gaan gooien. Het doel van het spel was om er zo goed mogelijk als een gevangene uit te zien, de beste won. Bij een postje van **Oehoe** (waar het draaide om fysieke kracht), moesten groepjes een parcours afleggen. Toen het groepje van **Zeno Leupe, Jonas Van Troys, Podenco** en **Steenarend** aan de beurt was, kwam er een moment dat iedereen een afstand moest afleggen al lopend op handen en voeten. Toen iedereen aan het einde was, behalve **Zeno Leupe**, riep **Jonas Van Troys** tegen **Zeno Leupe**: "Hee, zijt gij een koe of zo? Kunt ge een keer naar hier komen, in de plaats van gras te eten!" Uiteindelijk wonnen er twee teams, het team van de rode race car en team blauw. Waarna **Oriana Estela** zei: "Pff het is hier meer een sportkamp dan scoutskamp, dat had ik wel niet verwacht".

Met de buikjes leeg van het spel was iedereen blij met een vieruurtje, waarna het oefenen voor de paasshow en het maken van decor terug begon. Daaruit leerden we dat **Oehoe** schilderen verdacht leuk vond. Na wat wij schilderen en oefenen noemen,

was het tijd voor het avondeten: boterhammen met kaas, groentjes en soep. Daarna volgde de zangles, kantine en wat gezever tussendoor.

Na dat gezever was het tijd voor het serieuze werk, namelijk het avondspel. Er waren drie teams met bewakers en aanvallers. Je mocht alles stelen bij andere kampen door binnen te dringen zonder getikt te worden. Uiteindelijk won team **Fitis**, dankzij hun ondoordringbare kamp. Al deden een paar mensen wel een verdienstelijke poging, nietwaar **Jaguar**? De spectaculairste entree in het kamp kwam echter van **Steenarend**. Zij kwam plots uit het niets als een balletje het kamp binnengerold na blijkbaar al een half uur onopgemerkt onder alle takken door te sluipen. Moe maar voldaan kropen de VG's hun bedje in buiten de gevangensmuren.

Maandag 4 april

“Opstaan, over tien minuten buiten!” Ook vandaag hadden we weer een jarige, proficiat **Jana Goedertier!** De ochtendgymnastiek was speciaal, met de hele eenheid samen werd er gedanst en bewogen. Bij het ontbijt werd er direct een speciaal soort Frans geserveerd en ook het stelen van choco bij elkaar en de JVG's was van de partij. Tijdens de inspectie toonde **Rami Amlali** hoe je moet TikTok-dansen. Ondertussen werden **Fitis** en **Fennek** helemaal aangepast aan het thema van de dag: festival! **Fitis** kreeg blauwe glitters en bloemetjes tussen haar vlechten en **Fennek** kreeg een totaal andere look, met gel in zijn roze en blauwe haren.



Na de sfeer van een festival op te snuiven tijdens de inspectie en het wassen, was het tijd om de paashow te oefenen, halfweg onderbroken door een spelletje 'dikke Berta op de berg' om het overschot aan energie kwijt te raken. En daar kreeg iedereen natuurlijk honger van. Tijdens het middageten (vlees met puree en erwten), werd de slapende **Rami Amlali** verrast door **Hauki**, **Max Albers** en **Zeehond**, die zijn hoofd tijdelijk gebruikten als opslagplaats voor erwten. Een maaltijd later kreeg **Jana**

Goedertier een beetje tijd om haar verjaardag te vieren tijdens de siësta, met cadeautjes. Na een ontspannen siësta was het tijd voor een middagspel met het thema festival. Twee groepen moesten proberen zoveel mogelijk mensen naar hun zelfgemaakt festival te lokken, door het zelf te bouwen. Bij de groep waar ook **Hauki** in zat, kregen we natuurlijk niemand minder dan Britney Spears als eerste op de artiestenlijst, uiteraard! En verder pakte de groep van de Piranha's en Pythons uit met veel klassieke artiesten zoals Beethoven en Mozart, waarop de Condors en Stieren dan weer Bach op hun muziekljst zetten. Uiteindelijk wonnen de Condors en Stieren.

En voilà, vertrokken waren we. Het thema festival werd namelijk verdergezet met een initiatie tie-dye. Al snel vergat **Jana Goedertier** haar handschoenen aan te doen en verkleurden haar handen in onnatuurlijke kleuren. Ook was een groepje met een spuitje water aan het schieten naar mensen toen dat ze dachten dat er geen leiding keek. Wat ze niet wisten was dat **Oehoe** achter hen stond terwijl **Rami Amlali** in **Oriana Estela** haar gezicht spoot. Waarom ben je altijd overal, **Oehoe**? Omdat een paar mensen vroeg klaar waren, hielden ze zichzelf bezig en probeerde **Arend Schuermans** op een houtblok te lopen waarna hij viel. Ondertussen leerde **Podenco** klimmen op de zuilen en **Oriana Estela** dacht even dat de verf voor altijd op haar handen zou blijven.

Na paniek, lol en verschieten was het weer tijd voor eten, en daarna natuurlijk zangles en avondspel. Ook bij het avondspel werd de trend 'festival' verdergezet in een spel met muziekquiz, henna tattoos, festivalbadjes, armworstelen en eten. Bij het eten viel op dat **Michiel Fransoo** erg veel marshmallows in zijn mond kan krijgen. En bij de muziekquiz was **Jaguar** duidelijk de persoon die er het meeste van kende, vooral de muziek die bijna niemand anders kende. Ook werden er battles gehouden, de eerste was een zo lekker mogelijke cocktail maken in korte tijd. Bij de tweede zei de leiding een woord en moesten de groepjes zo snel mogelijk een liedje vinden waar het woord in zat. Toen de leiding het woord 'alien' zei, sprong **Jan Meyskens** naar voren en begon hij vol overtuiging te zingen: "Er zaten vijf aliens op een vliegtuig", ter plekke uitgevonden. Bij de eindbattle moesten de twee winnende groepjes allebei een nummer kiezen en dansen. **Podenco, Jonas Van Troys** en **Zeno Leupe** kozen '10.000 luchtballonnen' en **Hauki, Manon Strubbe** en **Tuur Boogaerts** kozen 'Hit me baby on more time'. Na veel gejuich won het groepje van **Hauki, Manon Strubbe** en **Tuur Boogaerts**. Om de festivaldag helemaal mooi af te sluiten eindigde het avondlied in een heuse moshpit. Vol festivaldrang en energie kropen de VG's hun bed in.

Dinsdag 5 april

Met een beetje stress bij sommige stonden de VG's op, want 's avonds was het tijd voor de paasshow. Na het ontbijt, waarbij **Hauki**, **Manon Strubbe** en **Max Albers** niet konden stoppen met **Steenbok** het eten te verhinderen, was het tijd voor inspectie en wassen. Vervolgens vroeg de



leiding tijdens de inspectie aan **Jan Meyskens**: “Hee Jan, maakt uw mama uw valies?”, waarop hij ontkende: “Nee, ze steekt alleen alles erin!”. En ook deze keer verschoot er iemand van **Manon Strubbe** haar knipperlicht, hé **Fitis**?! Het was de ergste inspectie van het kamp. Er werden dingen buiten gesmeten waarvan je zelf niet kon raden dat ze er waren, of dat je ze kan buiten smijten, maar de leiding kan alles. 😊 Dat zorgde ervoor dat er een tweede kleine inspectie kwam, waarbij elke keer dat iets niet goed was, alle VG's tien keer moesten pompen. Uiteindelijk moest iedereen 40 keer pompen. De armen nog moe van het pompen, vlogen de VG's weer weg om te oefenen voor de paasshow. Deze keer hielp **Vos** ons, dankjewel.

Slaperig van het oefenen en pompen, was het gelukkig eten en siësta, dus even pauze. Gedurende de siësta werden er in de meisjeskamer hennatattoos gezet door **Konijn**, **Anna Bondarenko**, **Jana Goedertier** en **Ariana Bodart**. En in de jongenskamer kwam **Ree** plots om te zeggen dat **Stern De Hoon** zijn valies was teruggevonden door de busmaatschappij, hoera! Maar al snel was het gedaan met rusten, want het middagspel was een variant op de olympische spelen. Er waren vier soorten sport: snelwandelen, darten, stokpaardrijden en skiën met krukken. Bij het stokpaardrijden was **Manon Strubbe** plots zo in de war dat ze het verschil niet meer wist tussen lopen en huppelen. Even later zei **Sika** (ook bij het stokpaardrijden): “Geluidjes maken, hé **Zeno Leupe**.” “Nee, nee daar doe ik niet aan.”

Het middagspel duurde deze keer korter dan normaal, omdat er nog veel moest gebeuren voor de paasshow die avond, vooral oefenen en lachen. Tijdens het oefenen

was **Jonas Van Troys** plots te rustig want **Sika** zei plots dat ze meer **Jens** wou zien (*n.v.d.r.: Jens is de jongere broer van Jonas*). En **Jan Meyskens**, **Rami Amlali** en **Michiel Fransoo** zongen erg eentonig het afscheidslied van de scouts, waarbij **Michiel Fransoo** zelfs solo ging zingen. Vervolgens reed **Tuur Bleyaert**, onze mooiste struik, met de camion tegen een tafel en werd er geroepen: “**Serval** kan precies niet rijden”, waarna **Ilias Bernaerts** ook nog eens bestempeld als ‘de serieuze Rus’. En dan waren er nog **Zeno Leupe** en **Miro Leupe** die samen een kaart speelden, maar elke keer liepen er dingen mis; ze draaien de verkeerde kant uit, de kaart was omgekeerd... Er gebeurden zo veel grappige dingen dat **Fitis** en **Sika** na een tijdje niet meer konden stoppen met lachen.

Om het lachen even te laten gaan was het even een voetbalpauze. Daar werd **Dante Busch** in ‘t zak gezet. **Hauki** beweerde namelijk aan iedereen dat er een VG-fuif kwam na het kamp bij **Dante Busch** thuis, terwijl hij van niets wist. De voetbal werd afgerond met het nieuws dat we gingen eten, iets vroeger dan normaal vanwege de paasshow. Na de boterhammen met salami was het tijd voor de generale repetitie en daarna omkleden naar perfect uniform. Al snel daarna was het tijd om te helpen de laatste dingen te doen aan de zaal en de paasshow begon. Het thema van de paasshow was FC de kampioenen, waarbij Nero werd gestolen door DDT. Iedereen deed zijn eigen ding, sommige dingen duidelijker dan anderen, dansjes, toneeltjes... maar stuk voor stuk grappig. Ook **Oehoe** deed het heel erg goed (hij hielp mee bij het maken van de paasshow). Toen het aan de VG’s was, zorgde **Jonas Van Troys** nog voor een paniekmomentje door plots heel misselijk te worden, niet van de spanning, maar door te veel snoep te eten tijdens de pauze! Verder moesten we Nero redden door liedjes te zingen, en voor het eerst sinds het repeteren had de kaart, vertolkt door gebroeders **Miro Leupe** en **Zeno Leupe**, zich juist ontrold. Na onze eigen sketch, was er nog een leuk filmpje van de seniors. Het echte zwaluwlied werd ingezongen en dan was de paasshow gedaan. De VG’s hielpen nog even bij de opkuis en vooraleer iedereen naar zijn bedje ging, zeiden we allemaal dag tegen **Fitis** (want zij vertrok vroeger naar huis, omdat ze terug naar Nederland moest), met een groepsknuffel en een groepsfoto. Moe en voldaan kroop iedereen onder de lakens.

Woensdag 6 april

“Opstaan! Perfect uniform!”, klonk het door de gangen. Alweer de laatste dag. Na een snelle ochtendgymnastiek en het ontbijt begon iedereen zijn spullen bij elkaar te zoeken, bedden af te breken, op te ruimen en te kuisen. Alles moest spik en span liggen,

even proper als toen we aankwamen. Na een voormiddag goed opkuisen gaf **Tuur Boogaerts** een zangles en behaalde hij zo zijn tweede klas! Ow ow ow ow... Proficiat **Tuur Boogaerts**, we zijn allemaal super trots! Er werd nog een spelletje gespeeld, maar wonder boven wonder werd het onderbroken door de bussen die toekwamen. Dus direct alle hens aan dek en de camion en bussen inladen. Het ging sneller dan verwacht, dus hadden we tijd om de evaluatie nog in te vullen voor we vertrokken. Over napraten op de bus was bijna geen sprake want veel mensen vielen in slaap op de bus. En dan, vroeger dan verwacht, om half vier reden de bussen de laan naar het kampterrein op.

Na een knuffel aan de ouders en nog een laatste bedankje aan de leiding gingen de VG's boordevol verhalen richting hun huisje. Bedankt aan de eenheidsleiding en leiding voor kamp, namens alle VG's. En natuurlijk ook bedankt aan de Stam, want zonder jullie waren we uitgehongerd.

Uw reporter ter plaatse
Fervente Steenarend

De VG-leiding
Doordachte Fitis
Bedrijvige Fennek
Bescheiden Sika
Uitbundige Seriema
Rechtvaardige Oehoe

Programma Verkenners-Gidsen

Indien je een vergadering niet kan komen, gelieve Fitis (fitis@dezwaluw.org of +32 478 93 37 42) dan te verwittigen. We vergaderen altijd op ons terrein te Wondelgem. Is dit niet zo wordt het tijdig gemeld. Neem steeds stylo, papier en €0,50 voor de cola mee. Uiteraard in PERFECT UNIFORM!

Zaterdag 23 april 2022 tot zondag 24 april 2022

VG-weekend!!! We gaan een weekendje kamperen met de tak! We sturen nog een mail met alle verdere info.

Zaterdag 30 april 2022, 14u00 tot 17u30

We spelen veel spelletjes vandaag. Wie wil kan ook zijn badge waterrat afleggen. Openen en sluiten in Wondelgem.

Zaterdag 7 mei 2022, 10u00 tot 17u30

We gaan naar de Blaarmeersen en leggen badge atleet af. Daarnaast houden we ook een heus petanquetoernooi, spelen we veel spelletjes en nemen we een duikje in het water bij mooi weer. Openen en sluiten aan de Blaarmeersen.

Zaterdag 14 mei 2022, 14u00 tot 17u30

Alweer tijd voor een badge, fietser deze keer! Gelieve zo veel mogelijk eigen fietsherstellingskitjes mee te brengen zodat we met veel tegelijk kunnen afleggen. Wie deze badge niet aflegt, krijgt de uitleg. Wie de badge al behaald heeft, kan nog gaan voor badge waterrat ook. Openen en sluiten in Wondelgem.

Zaterdag 21 mei 2022, 14u00 tot 17u30

De zomervakantie komt dichterbij! Tijd dus om een belangrijke kamptechniek op te frissen, namelijk MBSZH! Openen en sluiten in Wondelgem.

Zaterdag 28 mei 2022

Geen vergadering.

Vrijdagavond 3 juni 2022, 19u00 tot 22u00

Ook deze avond frissen we een aantal nuttige kleine kamptechnieken op en spelen we veel spelletjes. Openen en sluiten in Wondelgem.

Zaterdag 11 juni 2022

Geen vergadering.

Vrijdagavond 17 juni 2022, 19u00 tot 22u00

Tijd voor de tweede avondvergadering! We gaan gezellig samen koken en lekker eten. Wat er op het menu staat mogen jullie zelf bepalen! Openen en sluiten in Wondelgem.

Zaterdag 25 juni 2022, 10u00 tot 17u30

Het jaar zit er alweer op, dit is de laatste vergadering ☹️ We hebben een super leuke activiteit voorzien, maar die blijft voorlopig een verrassing! We openen en sluiten aan het Sint-Pieters-Station, de precieze uren volgen later. Breng zeker een lunchpakket en 10 euro mee.

Doordachte Fitis

Cato Dambre

Tackleider VG's

fitis@dezwaluw.org**0478/93.37.42**

Artikel Seniors Buitenlands kamp 2022

Zaterdag 2 april

De Seniors verzamelden allemaal aan het station Gent-Dampoort om 10:15 en hadden geen flauw idee waar de reis hen brengen zou. Toen iedereen was aangekomen (en we voor de eerste keer niet moesten wachten op laatkomers), schoven we aan bij de bus die ons naar onze eerste bestemming zou voeren. In Antwerpen maakten we al een eerste stop. We aten ons lunchpakket op en genoten nog wat van de laatste Belgische zonnestrallen



waarmee we waren vertrokken. We kropen op de volgende bus en die ging naar... Utrecht. **Jako** kon het niet laten en haalde zijn beste humor naar boven en riep voor heel de bus: "We namen de bus en kwamen in U- terecht!" Hiermee won hij dan ook de prijs voor grapjas van het kamp. Nadat iedereen de liefst zo kort mogelijke weg naar het toilet gevonden had, begonnen we aan een gidstoer onder leiding van **Plezante Jako**. Dit verliep zeer vlotjes. Ow ow ow aan **Jako** die zijn badge gids behaalde in deze exotische stad!



Rond vier uur dronken we allemaal een theetje/koffietje met een lekkere croissant om het frisse windje en de sneeuw te trotseren. Om 16:16 tikte iedereen de grond voor wat goed geluk. We zagen hier al rap het resultaat van, want we kregen nog wat gratis muffins van de eigenaar van Bakkertje Bol. Nadat ons buikje vol was en de handjes opgewarmd waren, toonde **Wouw** zijn goochelkunsten. Blijven oefenen zou ik zeggen. **Jakhals** en **Kariboe** discussieerden even over wiens buik groter was en **Anioema** was de geheimzinnigheid van de moderators over waar we naar toe gingen beu en verzon dan ook een nieuw woord. Ze zei dat ze moesten stoppen met van alles te "bekonkelstoven". We namen afscheid van de eerste vriend die we hadden gemaakt deze reis, de vuilnisbak naast Bakkertje Bol. Om even te schuilen voor de sneeuw bezochten we een bibliotheek, een mooie bib wel. We gingen op zoek naar iets om te eten, want **Jaklin Grela** had zin in een burgiiieeerrrr. Ze kreeg haar zin niet, want we gingen eten

bij El Greco, maar dat was ook heel lekker. Iedereen was voldaan en we zochten de dichtstbijzijnde winkel om onze eerste inkopen te doen.

Terwijl we wandelden richting wat wij dachten dat een hotel was, kwamen we aan in het centraal station van Utrecht. **Anna Meyskens** schoot plots in de lach voor 10 minuten. Nadat ze eindelijk uitgelachen was, vroegen we waarom ze aan het lachen was. Jammer genoeg kon ze hier zelf ook geen antwoord op geven. Eenmaal opgestapt op de trein kwamen we te weten dat



we zouden overnachten in de trein en maakten we onze coupés zo gezellig mogelijk. Een leuke nieuwe ervaring voor ons allemaal! De nachttrein deed **Anioema** denken aan “Murder on the AliExpress”. Tien minuten later had ze door dat het boek/de film eigenlijk “Murder on the Orient Express” heette. Terwijl sommige Seniors besloten vroeg te gaan slapen zodat ze fris zouden zijn de volgende ochtend, werden er in de andere coupé nog wat gezelschapsspelletjes gespeeld. **Jako** en **Mus** hakten **Wouw** en **Cavia** in de pan met manillen, maar er ging een gerucht rond op de trein dat het puur beginnersgeluk was.



Zondag 3 april

Goeiemorgen! Rond 7:30 werden er een paar oogjes geopend en wat zagen we toen we naar buiten keken... sneeuw??! De trein had 200 minuten vertraging dus duurde de rit toch wat langer dan verwacht. De meesten besloten deze tijd nuttig te besteden en deden nog een dutje. Rond 12 uur, drie uur laten dan gepland, kwamen we aan in Wenen, surprise! We zetten onze rugzakken af bij vrienden van **Wouw** en kregen een leuke rondleiding in de stad. We zagen heel veel mooie, verbazingwekkende gebouwen.

We wouden een groepsfoto dus vroeg **Jaklin Grela** aan een groepje mensen die passeerden: “Can you take a foto van us and also do so with the camera please.” Haar handgebaren zorgden ervoor dat de mensen haar begrepen. Gelukkig hadden we **Jaklin Grela**, anders zou die groepsfoto nooit gelukt





zijn. Na drie uur rondlopen in Wenen vroeg **Kato Cosijns** aan de moderators: “Maar huh we zijn toch niet in Wenen? We waren toch in Vienna?” Leiding, jullie moeten duidelijker zijn hoor! De buikjes begonnen te knorren en we gingen op zoek naar iets om te eten. Zo kreeg **Jaklin Grela** uiteindelijk toch haar burgieeer. Ons bezoekje aan Wenen was korter dan verwacht, want om 18u namen we terug een bus. Deze bus bracht ons naar Slowakije. **Anna Meyskens** liet ons weten dat de bus een heel mooi tapijt had. Dat had ze goed kunnen bestuderen na drie keer op haar gezicht te vallen. Eenmaal binnengereden in

Bratislava werden we verwelkomd door een prachtig uitzicht op het kasteel. We deden nog wat inkopen en installeerden ons in het hostel. Een doucheke en een pistoletje later werd er nog wat gebabbeld in de kelder die voorzien was met gezelschapsspelen en een kickertafel. **Wouw** en **Anioema** waren *on fire* en maakten iedereen in bij het kicken. Voor we het wisten zaten we al aan het einde van dag twee.

Maandag 4 april

We werden gewekt om 8 uur, diegenen die wouden douchen, iets vroeger. Zo stonden we allemaal op tijd aan de ontbijttafel. Na een goed, stevig ontbijt begon **Jakhals** aan zijn uitleg over het stadspel. Tijdens het spel moesten we meerdere malen de weg vragen. Dit verliep soms moeizaam, aangezien weinig passanten Engels verstonden. Na zowat elke taal gesproken te hebben, won de groep van **Cavia, Jako, Mus, Jaklin Grela** en **Kato Cosijns**. Het was al middag en we gingen op zoek naar iets om te eten. We kwamen terecht bij iets



dat een lokale specialiteit bleek te zijn, een soepje uit een eetbare kom. Dit beviel de ene wat meer dan de andere en het vulde het ene buikje al meer dan het andere, waardoor het bij sommigen aangevuld werd met een tweede maaltijd. We vertrokken naar de bushalte voor een activiteit, dum-dum-dum. In de bus gebruikten we onze tijd weer heel nuttig en deden sommige Seniors een dutje. Toen **Anioema** zachtjes wakker gemaakt werd door **Cavia** en water rond haar zag, riep ze heel gechoqueerd: “OMG! We zitten in de zee!!?” Het bleek uiteindelijk om de Donau te gaan. Maar waarom

waren we hier? We gingen paintballen! Vele paintballschoten later kreeg **Kato Cosijns** eigenzinnige roosvormige plekken op haar benen, werd **Kariboe** zijn poep steeds kleurrijker en kon **Jakhals** het spel eerder pain-ballen noemen, maar het was plezant eh. 😊 Daarna moesten de meisjes plots allemaal samen naar het toilet. Na lang zoeken, veel t rappen op en af en



eindelijk het toilet gevonden te hebben, verliep alles heel erg op het gemakje. Tot één van hen plots besepte dat ze zichzelf hadden binnengesloten. Paniek, paniek! De klink zit niet op de deur! Na eerst tien minuten stress en drama werd de klink teruggevonden in een kastje en had iedereen nood aan een lekkere, verfrissende virgin mojito. De mannen waren onze keukenprinsen van de avond en maakten een heerlijke pasta arrabiata voor de hele groep. Terwijl iedereen genoeg had, waren **Wouw** en **Anioema** verbaasd dat er maar geen einde kwam aan hun vol bord pasta. We maakten een avondwandeling om ons eten wat te laten zakken. De avondwandeling duurde iets langer, aangezien we op zoek waren naar een plekje om even binnen te zitten, maar alles (echt alles) bleek dicht te zijn. **Wouw** deed toch een poging, klopte ergens aan en



vroeg of ze open waren. De man die opendeed, zei tegen hem: “No everything closet”. **Wouw** deed zijn jas uit en vroeg: “Ah, so can I put my jacket in the closet?” Hiermee kon de man niet lachen en hij smeed de deur in onze gezichten dicht. **Wouw**, je mag de medaille van **Jako** delen voor grapjas van het jaar. **Kariboe** werd een beetje moe en ging gaan zitten

op een ijsbeerbeeld waarvan hij dacht dat het als stoel dienden. De vrouw van de winkel kwam naar buiten en maakte met haar toon duidelijk dat het dan blijkbaar toch geen stoel was. Aangezien we ons nergens echt welkom voelden, besloten we maar een einde te maken aan onze avondwandeling. Iedereen kwam terug aan in het hostel en zowel het licht als de oogjes gingen rap toe.

Dinsdag 5 april



We werden wakker rond 8:15 en werden opgedragen onze valiezen te maken. Eerst nog ontbijten (want anders had iedereen een ochtendhumeur... we gaan geen namen noemen) en dan trokken we er weer op uit. De volgende stop was een museum met optische illusies.

Hoe meer kamers we opendeden, hoe meer ons brein in de war geraakte. **Mus** verbond haar gsm per ongeluk met een van de beamers, waardoor de kamer even op error stond. Gelukkig kon de man die daar werkte dat snel fixen. Volgende keer bluetooth uitzetten eh **Mus**, sloeberke. Hierna gingen we het grote kasteel op de bergtop bezoeken, dat we hadden gezien bij onze aankomst in Bratislava. "Parcours, parcours!" We kwamen een speeltuin tegen, waar **Jakhals**, **Wouw** en **Kariboe** zich helemaal lieten gaan en hun kleutertijd terug naar boven kwam. We filmden hier het grootste deel van onze paasshow, inclusief **Cavia's** intieme (in scène gezette) momentje met de grond. Genoten van het prachtige uitzicht met de bijpassende hoeveelheid foto's die werd genomen, gingen we weer verder. Beneden kwamen we een stapel stenen tegen en besloten ons eigen monumentje te bouwen, hopelijk worden er hier ook veel foto's van genomen.



Cavia weigerde nog steeds de grond te tikken voor extra geluk. Hierdoor moesten we lopen voor onze bus die we NET niet hadden gemist. Bedankt, **Cavia**! We kwamen rond



18 uur aan in ons nieuw hostel en dat was in... Boedapest, Hongarije! Toen we onze bedden opmaakten, ontdekten we het mooie uitzicht dat we hadden vanuit onze kamer. We maakten hier een tweede poging voor een avondwandeling, en die was wel een succes. Wat een levendige stad!

Na een gezellige avond en wat nieuwe vrienden gemaakt te hebben, besloten we dat het tijd was om in ons nestje te kruipen.

Woensdag 6 april



We stonden op om 8:30 en dat ging vandaag al wat moeizamer. De Seniors begonnen de lange wandelingen te voelen en startten hun dag iets minder fris dan anders. Maar een goede douche doet wonderen en iedereen was weer klaar voor een nieuwe dag. Het ontbijt was bij sommigen iets minder uitgebreid dan verwacht, doordat ze een buffettafel over het hoofd gezien hadden. **Anna Meyskens** en **Anioema** waren zeer

teleurgesteld toen hun zoektocht naar koffie geen succes was. Ondanks het cafeïne-tekort, trotseerde iedereen een stevige bergwandeling, moreel gesteund door het sterk aanwezige zonnetje. Terwijl wij hier in topje of korte broek bij 20°C rondlopen, had de rest van de eenheid in Bekkevoort 3 truien aan hahaha. Lachen met anderen hun ongeluk... Wat naar ons gevoel een korte siësta in de zon was, zorgde toch voor erg rode kaakjes en armpjes bij **Kariboe**, **Anioema**, **Cavia** en **Jaklin Grela**.



De groep splitste even in twee. Terwijl **Wouw**, **Cavia**, **Mus**, **Jako**, **Anna Meyskens** en **Kato Cosijns** nog de architecturale pareltjes van Buda gingen bezoeken, vonden **Jakhals**, **Kariboe**, **Jaklin Grela** en **Anioema** verfrissing in een Starbucks in Pest. **Anioema** kreeg zo toch haar dagelijkse portie cafeïne binnen, **Anna Meyskens** daarentegen had nog steeds wat energietekort, maar dit werd in de andere groep snel opgelost met een ijsje. We kwamen ook te weten dat **Cavia** niet zo een fan is van Starbucks, zij noemt het Starfucks.

Toen de avond naderde, passeerden we even bij het hostel om een truitje te halen, want er was toch wel een fris windje aanwezig. We namen hier even een momentje om iets te laten weten aan het thuisfront, maar aangezien iedereen het goed naar zijn zin had duurde dat niet al te lang. Een pizzaatje, en voor **Jakhals** de pizzarestjes van de hele tafel extra, rondde de dag (en onze buikjes) af. Aangezien het lange dagen waren, besloten sommigen om vandaag iets



vroeger het bedje in te kruipen. De andere Seniors trokken voor een tweede avond de grote stad in om nog wat nieuwe plekjes te ontdekken. Eenmaal terug in hostel kropen ook de overgebleven Seniors rap in hun bed, terwijl **Wouw**, **Jakhals** en **Kariboe** nog wat snacks uit te frigo probeerden te vissen.

Donderdag 7 april



Vandaag begonnen we al aan onze laatste volledige dag. Na het ontbijt vertrokken we richting Nagycsarnok, de grote markthal. Dit vond iedereen heel indrukwekkend. Drie verdiepen vol kraampjes, ge zou voor minder. We liepen wat rond en wie wou, kon een souvenirkje kopen voor zichzelf of iemand anders. We aten ons middageten dan ook in de markthal in een restaurantje met typisch Hongaarse specialiteiten. **Cavia** werd hier extra goed gesoigneerd door de ober. Na het eten werd er zelfs wat livemuziek gespeeld.

Dit klonk voor **Anioema** als een perfect slaapliedje, zij viel in slaap na twee minuten. Nadat ze eindelijk wakker werd en de muzikanten uitgespeeld waren, vertrokken we richting de metro.

Onderweg naar wat voor ons nog een onbekende activiteit was, maakten we even een tussenstop in het stadspark. Het was tijd voor de morele opvoeding van **Anna Meyskens** en **Kato Cosijns**. Hun morele opvoeding ging over de *cancel culture*, maar breidde al rap uit naar verschillende andere onderwerpen. Dit zorgde even voor wat spanning in de groep, maar gelukkig geraakte dit opgelost toen we ontdekten dat we naar een relaxerend thermaalbadencomplex gingen. (Voor wie graag een poging



waagt in het
Hongaars:

*Széchenyi
Gyógyfürdő és*

Uszoda). Boedapest staat bekend voor zijn natuurlijk verwarmde zwembaden en ook wij mochten hiervan genieten! Na een paar uurtjes weken in het water, bruinen in de zon en het ontdekken van de sauna's met



extreem hoge temperaturen, was het alweer tijd om terug te keren naar het hostel. Onderweg namen we nog iets mee van afhaaleten om het laatste hongertje te stillen. Terwijl de meesten gigantisch moe waren van het zwemmen, kon **Cavia** toch nog een paar Seniors overtuigen om samen naar wat livemuziek van een lokale groep te gaan luisteren. Zo werd onze laatste avond afgesloten met een positieve noot.

Vrijdag 8 april

Wat, het is al vrijdag? “Opstaan in perfect uniform en valiezen beginnen maken”, klonk het om 6 uur in de ochtend, wat haten we die zin toch. Nadat iedereen alles in zijn valies had gepropt, vertrokken we richting het vliegveld. Sommigen kochten onderweg iets om te eten, want veel tijd voor ontbijt hadden we niet. Eenmaal aangekomen op het vliegveld, kwamen we te weten dat dit voor **Kariboe** zijn eerste



keer vliegen was, spannend! Zijn eerste ervaring begon al goed toen zijn shampoo en andere producten werden afgepakt bij de douane aangezien die allemaal meer dan 100ml bevatten. Het enige dat hij mocht houden was zijn hoestsiroop. Spijtig genoeg vloog die nog geen minuut later de volle twee meter verder op de grond en brak die in duizend stukjes, dus ook die liet hij achter in Hongarije. We kregen allemaal stress toen we beseften dat onze rugzak misschien een klein beetje te groot was en ze dit aan het controleren waren bij de andere passagiers. **Wouw** had er het volste vertrouwen in en probeerde op zijn eigen chille wijze de rest te kalmeren. Om 10:10 tikte iedereen de grond en met iedereen bedoelen we iedereen, ja, zelfs **Cavia**. Er werd weer bewezen dat dit echt geluk brengt, want we geraakten zonder problemen over onze rugzakken het vliegtuig in. Met een halfuurtje vertraging kwamen we aan in het vliegveld in Charleroi. Hier werden we opgehaald door drie supervriendelijke ouders en werden we afgezet waar we waren vertrokken, Station Gent Dampoort. Iedereen nam afscheid en nam vanaf hier zijn eigen weg naar huis.

In naam van alle Seniors wil ik de moderators bedanken voor de moeite, tijd en het werk dat ze in deze reis hebben gestoken. We zijn jullie hier super dankbaar voor en hebben er mega van genoten! We hopen dat ook jullie hebben genoten van de reis en we kunnen met chest zeggen dat dit een reis was om niet te vergeten. Ow ow ow!

Uw verslaggeefster van dienst,
Vurige Anioema

Seniors 2021-2022

Onversaagde Kariboe
Plezante Jako
Vurige Anioema
Fijnbesnaarde Mus
Jaklin Grela
Anna Meyskens
Kato Cosijns
Ikramullah Waziri

Seniormoderators 2021-2022

Zorgzame Cavia
Verstandige Wouw
Slimme Jakhals

Programma Seniors

Indien je een vergadering niet kan komen, gelieve de moderators dan te verwittigen. We vergaderen altijd op ons terrein te Wondelgem. Is dit niet zo wordt het tijdig gemeld. Neem steeds stylo, papier en €0,50 voor de cola mee. Uiteraard in PERFECT UNIFORM!

Zaterdag 23 april 2022, 10u00 tot 17u30

Vandaag proberen we al onze overblijvende bakken Sjoek te verkopen. Haal je mooiste glimlach en beste overtuigings- en verkoopsskills al maar boven.

Zaterdag 30 april 2022, 14u00 tot 17u30

FEEST!!! De Zwaluw wordt 75 jaar en dat moet gevierd worden. Vanaf 11u kan je ook komen genieten van een heerlijke brunch, schrijf je zeker in via de site!

Zaterdag 7 mei 2022, 10u00 tot 17u30

We leren hoe en maken een kleine tocht, die we volgende week zullen stappen. In de namiddag zakken we af naar de stad voor een groot winkelspel gemaakt door Jako en Kariboe.

Zaterdag 14 mei 2022, 14u00 tot 17u30

Grootkamp met de unieke woudloperervaring nadert met rasse schreden. Vandaag overlopen we en leren we alles aan zodat jullie perfect voorbereid zijn om te slagen.

Zaterdag 21 mei 2022, 14u00 tot 17u30

We wandelen elkaars tochten. Het startpunt van de tocht wordt afgesproken bij het maken van de tochten.

Zaterdag 28 mei 2022

Geen vergadering

Vrijdagavond 3 juni 2022, 19u00 tot 22u00

Nom, nom, nom vandaag gaan we lekker smullen bij onze koks en gastvrouwen Kato en Jaklin.

Zaterdag 11 juni 2022

Geen vergadering

Vrijdagavond 17 juni 2022, 19u00 tot 22u00

Nom, nom, nom vandaag gaan we lekker smullen bij onze koks en gastvrouwen Anioema en Anna.

Zaterdag 25 juni 2022, 10u00 tot 17u30

Big surprise! Anioema en Jaklin organiseren de laatste vergadering.

Maandag 1 augustus tot donderdag 18 augustus

GROOTKAMP, WOOOP WOOOP.

Zaterdag 3 september 2022, 14u00 tot 17u30

De eerste takraad van het jaar. We bespreken wat we allemaal gaan uitsteken in het nieuwe scoutsjaar.

Seniormoderators 2021-2022

Verstandige Wouw

Maarten Depoortere

Seniormoderator

wouw@dezwaluw.org

0474/13.76.48

Zorgzame Cavia

Rozan Michiels

Seniormoderator

cavia@dezwaluw.org

0472/68.22.95

Slimme Jakhals

Arne Stroo

Seniormoderator

jakhals@dezwaluw.org

0479/13.81.81

SJLOEK



DE SENIORS VERKOPEN HUN EIGEN BIER!

Sjloek is een blond
speciaalbier met een
alcoholpercentage
van 7,5%

Bestel nu via
deze QR-code:



Leverbaar vanaf
februari 2022





Chris Bastiaens



Korteboeken 23
9930 Zomergem



t 0474 32 40 37

f 09 372 65 60

e info@pcrondom.be

i www.pcrondom.be



WINITHAN

DAKWERKEN - RENOVATIE - SANITAIR - CV

0477 / 31.35.39.

EVÍN

WINE STORE & BAR

EVÍN Wine Store & Bar
Sint-Margrietstraat 16
9000 Gent



Restaurant Karel de Stoute
Vrouwebroersstraat 2
9000 Gent
+32 (0)9 224 17 35
welkom@restkareldestoute.be

